

**Jezus stelt eerst daden en nadien maakt Hij het Goede bekend.**

(...) En wanneer Ik zeker ben dat de ziel het gehele Leven bezit van het Geschenk dat Ik haar wil geven, dan deel Ik haar mee :

- mijn Plannen,
- het Werk dat Ik in haar verricht heb, en
- het Geschenk dat al in haar bezit is.

Mijn Wijsheid is oneindig, mijn liefdevolle strategieën ontelbaar.

Eerst volbreng Ik de daden.

Daarna komen de woorden om aan de mens aan te leren

- hoe hij het Goede dat hem gegeven en geopenbaard is, moet ontvangen, bewaren en gebruiken.

Iets Goeds geven zonder het bekend te maken is zoals voedsel geven aan een lijk. En Ik ga niet om met lijken, maar met de levenden.

Een Goed aan de ziel bekend maken zonder het te geven,

- zou een grap zijn
- en zou niet in overeenstemming zijn met onze Goddelijke Natuur.

Dus, als ik jou zoveel Waarheden over mijn Goddelijke Wil bekend gemaakt heb, is het omdat Ik jou het geschenk wil geven van zijn Leven dat in jou werkt.

Als dat niet zo was, zou Ik je niet zoveel verteld hebben.

Mijn Woorden zelf zijn :

- boodschapper, drager en bewaarder van het grote Geschenk van mijn Goddelijke Wil, niet alleen voor jou, maar voor de gehele wereld.

Daarom, wees opmerkzaam zodat mijn Zaad in jou ontvangen wordt,

- om zichzelf te veranderen in natuur.

*En dan zal je merken dat het Goede van mijn Wil in jouw ziel heerst.*