

18e Uur - van 10 tot 11 uur - De 2e Doornenkroning

(...) Uw Ogen, uitgeput en vol bloed kijken mij met veel moeite aan.  
Zij roepen om hulp in deze noodsituatie.

**Jezus zegt mij:**

Ah, mijn kind, *deze tweede doornenkroning is veel pijnlijker voor Mij dan de eerste.*"

Ik voel mijn hoofd zwemmen in de doornen.  
Bij elke beweging en elke schok die zij Mij geven onderga Ik een wrede dood.

Zo herstel Ik voor hen die,  
- in plaats van aan hun eigen heiliging te denken verstrooid zijn en mijn Genade verwerpen.  
En intussen verlang Ik vurig naar hun redding.

Ah, Ik doe alles om de mensen te beminnen.  
En zij doen alles om Mij te beledigen !

Jij tenminste, *laat Mij in mijn Pijnen en in mijn Eerherstel niet alleen!*