

"Toen Jezus in die tijd Jeruzalem naderde en de stad zag, weende hij erover en zei:
'O, als ook jullie die dag hadden geweten wat jullie vrede geeft! (Lc 19:41-44)

[Ook al heeft Jeruzalem mij met ondankbaarheid niet willen erkennen en het goede van de Verlossing verworpen, toch kan niet worden ontkend dat de oorsprong, het begin, het eerste volk dat het goede ontving, uit die stad kwam.

Boek van de Hemel Deel 24 - 3 oktober 1928

"Ook al heeft Jeruzalem Mij met ondankbaarheid niet willen erkennen en het Goede van de Verlossing verworpen, toch kan niet worden ontkend dat de oorsprong, het begin, het eerste volk dat het Goede ontving, uit die stad kwam.

De eerste verkondigers van het evangelie, zij die het katholicisme in Rome vestigden, waren mijn apostelen, allen uit Jeruzalem - dat wil zeggen, uit dit vaderland. Nu zal er een uitwisseling zijn. Jeruzalem heeft Rome het leven van de godsdienst en dus van de Verlossing geschonken. Rome zal Jeruzalem het Koninkrijk van de Goddelijke Wil geven.

Ik heb een Maagd uit het stadje Nazareth gekozen voor de Verlossing, Ik heb een andere Maagd gekozen in een kleine stad in Italië, dat bij Rome hoort en aan wie de zending van het Rijk van de Goddelijke Fiat is toevertrouwd.

Alles moet bekend zijn in Rome zoals mijn komst op aarde bekend moest worden in Jeruzalem, Rome zal de grote eer hebben Jeruzalem te vergoeden voor het grote Goed dat het van haar ontvangen heeft, namelijk de Verlossing.

Rome zal haar het Koninkrijk van mijn Wil bekendmaken."(...)