

"Waarom heb je mijn geld niet op de bank gezet?

Als ik hier terugkwam, zou ik het met rente teruggenomen hebben. (Lc 19:11-28)

[...] overeenkomstig de taak die hem is toevertrouwd om de bruidsschat die Wij hem hebben gegeven, te bewaken en vruchtbaar te maken.

Het Boek van de Hemel

Deel 28, 9 november 1930

Luisa Piccarreta

Wanneer de mens Ons bemint, dan neemt hij onze Gaven aan en zijn Wij zeer blij.

(...) "Toen de Schepper de mens schiep, schonk Hij hem zijn eigen Kwaliteiten.

Hij schonk hem

- zijn Liefde, zijn Heiligheid, zijn Goedheid,
- zijn Intelligentie en zijn Schoonheid.

Kortom, Hij heeft hem al zijn Goddelijke Eigenschappen geschonken, Hij heeft hem een vrije wil gegeven om te werken met onze bruidsschat en om haar altijd te vergroten, naargelang hij meer of minder groeit.

Hij kan zijn eigen daden verrichten in onze eigen Goddelijke Kwaliteiten ,

- in overeenstemming met de hem toevertrouwde taak om de bruidsschat die Wij hem hebben geschonken te bewaken en vruchtbaar te maken.

Onze oneindige Wijsheid wilde het werk van onze creatieve Handen, ons kind, niet buiten Ons zetten, zonder hem te geven van het Onze te geven. (...)

Als de mens Ons bemint, dan neemt hij de geschenken aan,

- die Wij hem gegeven hebben om Ons te beminnen.

Hij bemint, ook al is zijn liefde geschapen

en klein vergeleken met onze scheppende Liefde.

Maar wij willen deze kleine liefde. Wij verlangen er zeer naar. En wanneer de mens ons zijn kleine liefde geeft, is onze vreugde uitbundig.."