

Maria was de bewaarster van alle daden van Jezus voor het Koninkrijk van de Verlossing. Voor het Koninkrijk van de Opperste Fiat, was Luisa de bewaarster.

Jezus zegt tot Luisa :

“Ik plaatste in de Soevereine Koningin van de Hemel

- alle Daden van de Verlossing.

Ik legde in jou al de Daden betreffende het Rijk van de Allerhoogste Fiat.

Daarom wil Ik dat je Mij stap voor stap volgt.

Als Ik huil als een kleine baby,

wil Ik je dicht bij Mij om je de gave van mijn Tranen te geven

- waarmee Ik het grote Geschenk van mijn goddelijke Koninkrijk voor jullie afsmeekte.

Als Ik spreek, wil Ik je dicht bij Mij hebben

- om je het geschenk van het Woord van mijn Wil te geven.

Als Ik loop, om je het geschenk van mijn Stappen te geven.

Als Ik werk, om je het geschenk van mijn Werken te geven

Als Ik bid, om je het geschenk van mijn Gebeden te geven en

- om je het Koninkrijk van mijn Goddelijke Wil voor de menselijke familie te laten vragen.

Als Ik wonderen verricht, om je het Geschenk van het grote Wonder van mijn Wil te geven.

En bijgevolg,

als Ik blinden het zicht geef, verwijder Ik de blindheid van je menselijke wil

- om je de gave van het zicht van mijn Wil te geven.

Als Ik het gehoor aan de doven geef, geef Ik jou de gave om mijn Wil te horen.

Als Ik de doofstomme tot spreken breng, bevrijd Ik je van het onvermogen om over mijn Wil te spreken

Als Ik het been van een kreupele strek, strek Ik jou in mijn Wil.

Als Ik de storm kalmeer door de wind te bevelen, dan beveel Ik de wind van je menselijke wil

- te stoppen met het beroeren van de vredige zee van mijn Wil.

Kortom, er is niets dat Ik doe of lijd

- zonder jou het geschenk ervan te geven

- en in jou het Koninkrijk van mijn Goddelijke Wil te leggen,

zo geliefd en gevormd in Mijzelf.”