

**De Passie Uur 1- Jezus en Maria zegenden elkaar.**

**Jezus zet zijn leven in de wereld verder, niet alleen in het heilig Sacrament van het Altaar maar ook in de zielen in staat van Genade.**

Ik dacht aan het eerste Uur van de Passie als Jezus afscheid nam van zijn Moeder om te gaan sterven. Zij zegenden elkaar.

Ik offerde dit uur als eerherstel voor diegenen die de Heer niet in alle dingen prijzen, Hem zelfs beledigen.

Ik deed dit

-om alle genaden af te smeken die zij nodig hebben om in Gods Genade te blijven, en  
-om de leegte van de Heerlijkheid van God te vullen,  
alsof alle schepselen Hem prezen.

Intussen voelde ik Hem in mijn binnenste bewegen. **Hij zei** :

„Mijn dochter,

***toen ik mijn Mama zegende wilde Ik ook***

***-elk schepsel afzonderlijk en allen samen zegenen.***

Zo werd alles door Mij gezegend:

-gedachten, woorden, hartslagen, stappen en bewegingen die voor Mij gedaan worden.

***Alles, alles krijgt waarde met Mijn Zegen.***

Meer nog, al het goede dat de schepselen doen, werd door mijn Mensheid gedaan.

***Het werken van de schepselen moest immers eerst door Mij vergoddelijkt worden.***

*Daarenboven duurt mijn leven waarlijk en werkelijk verder in de wereld*

*-niet enkel in het heilig sacrament van het Altaar,*

*-maar ook in de zielen die in mijn Genade leven.*

Het verstand van het schepsel is zeer beperkt.

En elk afzonderlijk is onbekwaam alles wat Ik deed te begrijpen.

Ik handel zodanig dat Ik

-in de ene ziel mijn eerherstel verder zet,

-in een andere mijn lofprijzing,

-in een volgende, de dankzegging.

In sommigen zet Ik mijn IJver voor de redding van de zielen verder,

-in anderen mijn Lijden,

en zo verder met al het overige.

***Ik leef in hen, overeenkomstig hun intimiteit met Mij.***

Daarom moet je eraan denken, welk Lijden zij Mij aandoen.

Terwijl Ik in hen wil werken, schenken zij geen aandacht aan Mij.

Nadat Hij dit gezegd had, verdween Hij. En ik was terug in mezelf.