

Uur 21 - van 13 uur tot 14 uur -
Het tweede Uur van de doodstrijd van Jezus op het Kruis.
Het Tweede, Derde en Vierde Woord van Jezus:

Tweede Woord: „Vandaag nog zal je met Mij zijn in het Paradijs.”

Uw ingehouden Liefde is sterker dan de dood.

U wil Haar een uitweg geven en U kijkt naar de moordenaar aan uw rechterzijde.

U onttrekt hem aan de hel. Uw genade beroert zijn hart en hij verandert volledig.

Hij herkent en bekent u als God. En met een oprecht berouw over zijn zondig leven roept hij uit: *“Heer, denk aan mij als U in uw Rijk komt!”*

En zonder aarzelen antwoordt U hem onmiddellijk:

“Voorwaar Ik zeg je, vandaag nog zal je met Mij zijn in het Paradijs.”

Derde Woord: „Moeder, zie daar je zoon!”- „Zoon, zie daar je Moeder!”

Op het Kruis bent u werkelijk de Koning van alle Pijnen...U zegt tot ons allen:

“Mijn ziel, zie hoezeer Ik je bemind heb. Wil jij geen medelijden met jezelf hebben, heb dan tenminste medelijden met mijn Liefde!”

Intussen kijkt u naar uw Moeder...Uw lijden martelt ook haar dodelijk, kruisigt ook haar.
Moeder en Zoon verstaan elkaar.

Het is voor U een grote troost om de arme mensheid aan uw trouwe Moeder te kunnen toevertrouwen. In Johannes ziet U de ganse mensenfamilie.

Met een zo zachte Stem die elk mensenhart zou raken, zegt U:

“Moeder, zie daar uw zoon!” en tot Johannes: ***“Zoon, zie daar je Moeder”.***

Uw stem dringt diep door in haar Moederhart. Met de stem van uw Bloed gaat U verder:

„Mijn Moeder, Ik vertrouw u al mijn kinderen toe. Bemint hen met dezelfde liefde als je Mij bemint. Geef je moederlijke zorgen en liefkozingen aan al mijn kinderen. Jij zal hen voor mij redden.” Je Moeder stemt hiermee in.

Vierde Woord: „Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”

...Tijdens uw verschrikkelijke krampen roept U met luide stem:

„Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”

Bij deze kreet, beven allen. De duisternis neemt toe. Je van pijn verstijfde Moeder wordt lijkleek en verliest bijna het bewustzijn. U, die de Goddelijke Gerechtigheid moet voldoen, ondergaat de doodsangst van elk en zelfs de pijnen die zij in de hel moeten ondergaan.

Met sterke Stem roept U tot allen: „Verlaat Mij niet!

Willen jullie nog meer lijden, dan ben Ik daartoe bereid.

Maar scheidt jullie niet af van mijn Mensheid!

Deze scheiding is voor Mij het ergste van alle Pijnen, een dood, erger dan elke dood.

Al het andere beduidt niets in vergelijking met het verdragen van jullie pijnlijke afscheiding.

Heb toch medelijden met mijn Bloed, met mijn Wonden en met mijn Dood.

*Zonder ophouden laat Ik jullie mijn oproep horen: **Verlaat Mij niet!** “..."*