

**Uur 20 - van 12uur tot 13 uur -  
Het eerste Uur van de doodstrijd van Jezus op het Kruis.**

**Het eerste woord van Jezus:  
"Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen."**

...Hierna ontving ik de absolutie en ik zei bij mezelf:  
**"Lieve Jezus, ik wil de absolutie ontvangen in uw Wil."**

*Zonder mij tijd te geven voegde Jezus er onmiddellijk aan toe:*

„En Ik spreek je vrij in mijn Wil.

En terwijl Ik je vrijspreek, stelt mijn Willen de woorden van de absolutie in werking

- om vrij te spreken wie vrijgesproken wil worden,
- om te vergeven wie vergeven wil worden.

Mijn Willen omvat niet enkel één schepsel, maar alle.  
Wie echter meer ontvankelijk is, ontvangt meer als de anderen.

***Het lijden van Jezus blijft in de Goddelijke Wil beschikbaar en wacht op de zondaar.***

*BVH-18 - 21 Oktober 1925*

**...Jezus zei mij:**

"Mijn dochter, Ik had voor elke zonde een bepaalde pijn. En over mijn pijn hing de vergiffenis voor de zondaar.

Deze Pijn bevindt zich in mijn Goddelijk Willen en wacht op de zondaar als hij Mij beledigt.

Als hij spijt heeft dat hij Mij beledigt heeft, dan daalt die pijn naar beneden

- om zich te vermengen met zijn verdriet omdat hij Mij pijn gedaan heeft en
- om hem onmiddellijk vergiffenis te schenken.

Maar hoeveel mensen beledigen Mij en betreuren dit niet!  
En mijn Pijn en vergiffenis blijven in mijn Wil hangen en zijn als geïsoleerd.

Dankjewel, mijn dochter! Dankjewel dat je in Mijn Wil komt, om mijn Pijn en Vergiffenis gezelschap te houden.

Blijf in mijn Wil circuleren.

Terwijl jij mijn Pijn tot de jouwe maakt, roep dan bij elke belediging uit: pijn, vergiffenis!

Zo ben Ik niet alleen in mijn verdriet en in het afsmecken van vergiffenis.

Ik heb dan het gezelschap van de kleine dochter van mijn Wil, die mijn droefheid deelt."