

Uur 18 - van 10 tot 11 uur

Jezus neemt het Kruis op zijn Schouders en gaat de weg naar de Calvarieberg.
Hij valt onder het Kruis en ontmoet zijn Mama. Jezus wordt beroofd van zijn kleren.

**Jezus neemt het Kruis op zijn Schouders.
“ Ik keek naar hen en zag hun Kruis zo lang en zo breed als het Mijne.
Mijn Wil vulde aan wat aan hun kruis ontbrak.”**

Ik was in mijn gewone toestand. Mijn lieve Jezus toonde zich toen Hij het Kruis op zijn zeer heilige Schouder nam. **Jezus zei tot mij:**

“Mijn dochter, toen Ik het Kruis ontving, bekeek Ik het van boven tot onder om de plaats te zien welke elke ziel op mijn Kruis zou innemen.

Tussen deze zovele zielen, keek Ik met meer liefde naar, en had Ik meer aandacht voor hen die zich aan Mij zouden geven en in mijn Wil zouden leven.

Ik keek naar hen en zag hun Kruis zo lang en zo breed als het Mijne.

Mijn Wil vulde aan wat aan hun kruis ontbrak.

Hij verbreedde en verlengde het zoals het Mijne.

O, hoe stak jouw lang kruis boven alle uit. Jouw kruis was zolang door de zovele jaren die je in bed doorbracht. En je hebt dit lijden aanvaard om Mijn Wil te vervullen.

Mijn Kruis was enkel: de Wil van de Vader vervullen. Het uwe was: mijn Wil vervullen.

Het ene bracht eer aan het andere.

En aangezien het ene dezelfde maten had als het andere, versmolten zij in elkaar.

Mijn Wil heeft de kracht om de hardheid te verzachten, het bittere zoeter te maken, de korte dingen te verlengen en te verbreden.

Toen Ik het Kruis op mijn Schouders nam, voelde Ik de zachtheid, de zoetheid van het kruis van de zielen die in mijn Wil geleden zullen hebben. Ach, mijn Hart herademde.

En de zachtheid van hun kruisen paste het Kruis op mij Schouders aan, dat zo diep zonk dat het mij een diepe wonde bezorgde.

En hoewel Het Mij een scherpe pijn berokkende, voelde Ik tegelijkertijd de zachtheid en de zoetheid van de zielen die in mijn Wil geleden zullen hebben.

Aangezien mijn Wil eeuwig is, circuleren hun lijden, hun eerherstel, hun akten, in elke druppel van Mijn Bloed, in elke Wonde en in elke belediging.

Mijn Wil maakte hen aanwezig

-in de beledigingen van het verleden, vanaf het moment dat de eerste mens zondigde,

-in de tegenwoordige en in de toekomstige beledigingen.

Zij waren het, die Mij de Rechten van mijn Wil teruggaven. En uit Liefde voor hen heb Ik de Verlossing bewerkt. En als de anderen eraan deelnemen, dan is dit omwille van hen.

Elk Goed dat Ik verleen, zowel in de Hemel, als op de aarde, is omwille van hen.”