

Uur 17 - van 9 tot 10 uur

Jezus wordt gekroond met doornen, bespot en belasterd.
Ecce Homo. Jezus wordt door Pilatus veroordeeld tot de dood.

De betekenis van de Doornenkroon.

...
"Mijn dochter, deze kroning met doornen heeft vele betekenissen.
Al kan Ik er veel over spreken, er blijft nog altijd veel te zeggen.

Het blijft immers voor een geschapen geest bijna onbegrijpelijk
waarom mijn Hoofd zich wou laten eren,
-niet door een algemeen aandeel,
-maar met een welbepaalde en bijzondere portie aan Lijden en met zijn eigen Bloedverlies,
alsof het in competitie was met mijn Lichaam.

De reden hiervoor is dat het hoofd het gehele lichaam en de ganse ziel verenigt.
Het hoofd zonder het lichaam is immers niets. Je kan ook zonder andere ledematen leven.
Maar het is onmogelijk om zonder hoofd te leven.
Het is immers het essentiële deel van de ganse mens.

Wanneer het lichaam zondigt of iets goeds doet, dan zet het hoofd het hiertoe aan.

Het lichaam is enkel een instrument.

Mijn Hoofd wou

-de mensen het recht om te regeren en de heerschappij teruggeven,
-nieuwe hemelse Genaden verdienen voor hen
-nieuwe werelden van Waarheid in de menselijke geest laten binnendringen,
die de nieuwe hellen van zonden zouden vernietigen.
De mensen hadden zich immers tot laaghartige slaven gemaakt van hun slechte passies.

Ik wou de ganse mensenfamilie met glorie, eer en luister kronen.

Maar Ik wou eerst mijn eigen Mensheid kronen en eren, al was het met een zeer pijnlijke
doornenkroon, ***symbool van de onsterfelijke kroon***,
die de zonde weggenomen had en die Ik nu aan de schepselen teruggaf.

Deze doornenkroon betekent ook dat er geen heerlijkheid, noch eer bestaat zonder doornen.

*Het is onmogelijk zijn passies te beheersen en deugden te verwerven,
zonder diep gewond te zijn in het vlees en in de geest.*

*Ware heerschappij bestaat in het beheersen van zichzelf
door de prikken van verstervingen en offers.*

Bovendien betekenen deze doornen ***dat Ik de ware en enige Koning ben.***

*En enkel degene die Mij tot Koning van zijn hart maakt, kan zich verheugen in de vrede en
het geluk. Ik maak hem tot koning van mijn eigen Rijk.*

Al deze beekjes van Bloed die uit mijn Hoofd vloeiden waren als vele kleine stroompjes
die de menselijke intelligentie vastbonden aan de kennis van mijn Heerschappij over hen."