

Het Feest van Christus Koning

Het Boek van de Hemel

Deel 25 - 28 Oktober 1928

Luisa Piccarreta

Het Feest van Christus Koning - Prelude van het Rijk van de Goddelijke Wil.

...Daarna dacht ik aan het Feest van vandaag, **het Feest van Christus Koning**.
Mijn lieve **Jezus** bewoog in mij en **zei mij**:

“De Kerk begrijpt intuïtief datgene wat zij over mijn Goddelijke Wil moet weten en hoe zijn Rijk moet komen. **Daarom is dit Feest een Prelude van mijn Goddelijk Fiat.**

In feite doet de Kerk niets anders dan mijn Mensheid eren met deze titels, die Haar terecht verschuldigd zijn.

En wanneer zij mij alle eer gegeven heeft die Mij toekomt, zal zij verder gaan, om **het Feest van het Rijk van de Goddelijke Wil**, waarvan mijn Mensheid leefde, **te eren en in te stellen.**

De Kerk gaat stap voor stap verder:

- zij stelt het feest in van mijn hart,
- zij wijdt de eeuw in alle feestelijkheid toe aan Christus, de Verlosser,
- zij gaat verder en vol feestelijkheid stelt zij het Feest in van Christus Koning.

Christus – koning wil zeggen dat Hij zijn Rijk moet hebben.
Hij moet volkeren hebben die deze Koning waardig zijn.

En wie kan dit Rijk voor Mij bouwen? Enkel Mijn Wil.

Dan pas zal Ik kunnen zeggen:

„Ik heb mijn volk. Mijn Fiat heeft het voor mij gevormd.“

O indien de leiders van de Kerk wisten

- wat Ik jou, Luisa, over mijn Goddelijke Will bekend gemaakt heb,
- wat Ik wil doen,
- zijn grote wonderen, Mijn intense verlangens,
- mijn pijnlijke Hartkloppingen – mijn bange verzuchtingen!

Ik wil immers dat mijn Wil regeert

- om iedereen gelukkig te maken,
- om de menselijke familie te herstellen.

Zij zouden voelen, dat **in dit Feest van Christus Koning**, niets anders weerklinkt dan het verborgen echo van mijn Hart,

- dat in hen weergalmt, zonder dat zij het weten,
- dat hen voor Mij het Feest van Christus Koning heeft doen instellen, om hen opmerkzaam te maken en te laten nadenken:

“Christus de Koning. En zijn echte Volk, waar is het?”

En zij zouden zeggen:

”Laten wij vlug zijn Goddelijke Wil bekend maken! Laten wij Hem regeren, zodat wij Christus, de Koning - die wij zo genoemd hebben-, aan het volk geven. Anders hebben wij Hem met woorden geëerd maar niet met daden.”