

Uur 15 - van 8 tot 9 uur
Jesus bij Pilatus gebracht, en nadien bij Herodes.

Mijn dochter, het was de eerste keer in Mijn aardse Leven dat Ik in contact kwam met een heidense autoriteit die Mij vroeg wat mijn Rijk was.

En Ik antwoordde hem dat mijn Rijk niet van deze wereld is. Indien Het van deze wereld zou zijn, dan zouden duizenden legioenen van engelen Mij verdedigen.

Hiermee opende Ik mijn Rijk voor de heidenen en deelde Ik hen mijn hemelse Leer mee, zodanig dat Pilatus Mij vroeg: „Hoezo? Jij bent een Koning?“

Ik antwoordde hem onmiddellijk: ***„Ja Ik ben Koning.***

En Ik ben in de wereld gekomen om de Waarheid te onderrichten.

Ik wou Mij hiermee een weg banen in zijn geest om Mij bekend te maken.

Getroffen vroeg hij Mij: „Wat is Waarheid?“

Maar hij wachtte niet op mijn antwoord. Ik kreeg de kans niet om Mij te verduidelijken.

Ik zou hem gezegd hebben: „Ik ben de Waarheid! En alles in Mij is Waarheid.

Waarheid is mijn geduld bij zovele beledigingen.

Waarheid is mijn zachte blik bij zovele bespottingen, smaad en mishandelingen.

Waarheid is mijn zacht en innemend gedrag, omringd door zovele vijanden die Mij haten terwijl Ik hen bemin. Zij willen Mij doden terwijl Ik hen wil omarmen en het Leven geven.

Waarheid zijn mijn Woorden, waardig en vol hemelse Wijsheid.

Alles in Mij is Waarheid.

De Waarheid is majestueuzer dan de zon. Hoezeer je haar ook wil vertrappelen, hoe mooier zij wordt, hoe meer licht zij geeft, totdat zij uiteindelijk haar vijanden beschaamt en hen voor haar voeten op de grond werpt.”

Pilatus ondervroeg Mij met een oprecht hart. En Ik was bereid om Hem te antwoorden.

Herodes echter ondervroeg Mij met slechte bedoelingen en uit nieuwsgierigheid.

En Ik antwoordde hem niet.

Zo onthul Ik Mezelf aan hen die oprecht heilige dingen willen weten, en Ik vertel hen meer dan datgene wat zij willen weten.

Voor wie echter uit slechtheid of nieuwsgierigheid iets wil weten, verberg Ik Mij.

Mijn Persoon droeg echter de Waarheid in zich. En zij was ook werkzaam bij Herodes:

-*mijn stilzwijgen* bij de storm van zijn vragen,

-*mijn bescheiden blik*,

-*mijn zachte en vriendelijke houding*,

-*de waardigheid en de adel van Mijn Persoon*,

alles was Waarheid, Waarheden in actie.

.