

Uur 14 – van 6 uur tot 7 uur
Jezus wordt terug bij Kajafas gebracht en nadien bij Pilatus.
Hij wordt tot de dood veroordeeld.

Jezus wordt terug bij Kajafas gebracht.

BVH 13 – 21 September 1921

... Het was het uur dat mijn lieve Jezus uit de gevangenis geleid werd en opnieuw bij Kajafas gebracht werd. Ik probeerde Hem bij te staan in dit mysterie.

Jezus zei mij : “Mijn dochter, toen Ik bij Kajafas gebracht werd, was het reeds klare dag.

Mijn Liefde voor de schepselen was zo groot dat Ik deze laatste dag voor de Pontius (Pilatus) verscheen, totaal misvormd en verwond, en mijn doodvonnis in ontvangst nam.

Hoeveel lijden kostte Mij deze veroordeling!

Ik veranderde dit lijden in eeuwige dagen waarmee Ik iedere mens omgaf .

De duisternis was verdreven en zo ontving elk

- het nodige licht om zich te redden
- en ook mijn doodvonnis, om daarin zijn Leven te vinden.

Met elke Pijn en al het Goede dat Ik deed vormde Ik steeds meer daglicht voor de mensen. En dat geldt niet alleen voor Mij.

Ook de mensen vormen daglicht met het goede dat zij doen.

Net zoals elk kwaad een nacht vormt.

Het is zoals voor een persoon die een licht vasthoudt en tien of twintig personen staan erbij. Zelfs al behoort dit licht niet aan allen maar alleen aan deze persoon, toch zijn allen er blij mee. Zij kunnen werken en lezen.

Zij genieten van dit licht en berokkenen de persoon die het bezit geen enkele schade.

Het Goede werkt op die manier. Het is niet alleen daglicht voor de persoon die het goede doet. Maar zij vormt daglicht voor wie weet hoevele anderen !

Het goede deelt zich altijd mee.

Mijn Liefde duwde niet alleen Mijzelf .

Zij gaf ook aan de mensen die Mij beminnen de genade

- om zovele daglichten te vormen voor hun broers
- als goede werken die zij volbrengen.