

**De Goddelijke Will is Licht en wie Hem doet, voedt zich met Licht.
„Deze voortdurende Voeding met Licht, reinigt de ziel zonder ophouden,,**

Ik was in mijn gewone toestand en ik voelde mij zo zondig en zo treurig.
Jezus liet zich kort zien in mijn binnenste.
En in zijn Tegenwoordigheid verdwenen alle zonden.

Ik verwonderde mij hierover en ik zei:

“Mijn Heer, hoe komt dit?

In uw Tegenwoordigheid zou ik mijn zonden beter moeten herkennen,
maar het tegendeel gebeurt!

Hij antwoordde:

„Mijn dochter, mijn Tegenwoordigheid is een Zee zonder grenzen

Wie in mijn Aanwezigheid is, is zoals een druppeltje.

Of het nu zwart is, of wit, het lost zich op in Mijn Zee.

Hoe kan hij nog langer herkend zijn?

Daarnaast reinigt de Goddelijke Aanraking alles, en het zwarte wordt wit.

Hoe kan je dan nog bang zijn?

Bovendien is mijn Wil Licht.

Als je altijd mijn Wil doet, dan voedt je jezelf met Licht.

En je offers, verstervingen, lijden, veranderen in voedsel van Licht voor je ziel.

Enkel ***mijn Wil is het enige voedsel dat voedt en echt Leven geeft.***

En weet jij niet dat ***deze voortdurende voeding met Licht, de ziel,***

-zelfs indien zij fouten zou maken,

voortdurend zuivert?

Toen Hij dit gezegd had, verdween Hij.