

## Het Onze Vader

"Uw Koninkrijk kome." - "Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel."

*Het Boek van de Hemel - Deel 23 - 5 februari, 1928 - Luisa Piccarreta*

(...) Ik heb de Hemel verlaten om het **Rijk van de Verlossing** te vormen.

Vooraleer naar de Hemel terug te gaan,  
deed ik nog een plechtigere belofte: deze van het **Koninkrijk van mijn Wil**.  
Deze belofte wordt gevonden in het "Onze Vader".

Om het meer waarde te geven en het sneller te verkrijgen,  
deed Ik deze *formele belofte* in **de plechtigheid van mijn Gebed**.

Ik bad de Vader om Zijn Koninkrijk te laten komen,  
dat is **"Het Koninkrijk van de Goddelijke Wil" op aarde zoals in de Hemel**.

Ik plaatste Mezelf aan het hoofd van dit Gebed.  
Ik wist dat  
- dit ook Zijn Wil was en  
- als het van Mij kwam, Hij mij niets zou weigeren.

Des te meer omdat dit zijn eigen Wil was.  
En Ik bad en vroeg iets dat mijn Vader zelf wilde.

Eerst zegde Ik dit Gebed tot mijn Hemelse Vader.  
Ik was er zeker van dat Hij Mij het Koninkrijk van Zijn Wil op aarde zou schenken.

Daarna leerde Ik het aan mijn apostelen  
- opdat ze het bekend zouden maken over de gehele wereld,  
zodat allen kunnen zeggen, als uit één mond:  
**"Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel."**

Ik had geen zekerdere en plechtigere belofte kunnen doen dan deze.

Voor ons zijn de eeuwen slechts één punt.  
Maar onze Woorden zijn feiten en volbrachte Daden.

Mijn Gebed tot de hemelse Vader:  
**"Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel",**

bedoelde niet dat met mijn Komst op aarde,  
- het Rijk van de goddelijke Wil in het midden van de schepselen zou gevestigd worden .

**Anders zou Ik gezegd hebben: "Mijn Vader,**  
- laat ons Koninkrijk, door Mij op aarde gevestigd, bevestigd worden  
- en laat onze Wil heersen en domineren."