

Het verschil tussen 'samen' met Jezus leven en leven in zijn Goddelijke Wil.

Toen ik met iemand sprak over het leven in de Goddelijke Wil, was er iemand die overtuigd was dat dit betekende te leven in eenheid met God.

Jezus vertoonde Zich aan mij en Hij zei:

"Mijn dochter, er is een groot verschil tussen
- leven enkel *verenigd met Mij en*
- *leven in mijn Wil.*"

Terwijl Hij dit zei, strekte Hij Zijn arm naar mij uit en **Hij zei:**
"Kom een ogenblik in mijn Wil en je zal het grote verschil zien."
Zo bevond ik mezelf in Jezus. Mijn klein atoompje zwom in de eeuwige Wil.

De Goddelijke Wil is één eenvoudige Daad

- die alle andere handelingen (verleden, heden en toekomst) omvat.
Ik nam deel aan deze eenvoudige Daad, voor zover dit voor een schepsel mogelijk is.

En ik heb zelfs deelgenomen aan handelingen
- die nog niet bestaan en
- die zullen bestaan aan het eind van de eeuwen en zolang God God is.
Voor dit alles heb ik Hem liefgehad, Hem gedankt, Hem gezegend, enz.

Er was geen daad die mij ontging.
Ik was in staat de Liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest tot de mijne te maken,
- aangezien hun Wil de mijne was.
Ik gaf Hen deze Liefde als de mijne. Wat was ik blij!
Zij waren volmaakt tevreden om hun eigen Liefde van mij te ontvangen.
Maar wie kan alles zeggen? Ik heb er geen woorden voor.

De gezegende **Jezus zei mij: "Heb je gezien wat het is om te leven in mijn Wil?"**

Het is verdwijnen.

Het is binnengaan voor zover dit voor een schepsel mogelijk is

- in de sfeer van de Eeuwigheid,
- in de Almacht van de Eeuwige,
- in de ongeschapen Geest,
om deel te nemen aan elke goddelijke Handeling.

Het is genieten van alle goddelijke Kwaliteiten, zelfs als je nog op aarde bent.
Het is het kwaad haten op een goddelijke Wijze.
Het betekent alles omvatten zonder zich uit te putten,
- want de wil die de ziel bezielt is Goddelijk.
Het is de Heiligheid die nog niet gekend is op aarde en die Ik bekend zal maken,
- de mooiste en de meest briljante,
die de kroon zal zijn en de voltooiing van alle andere heiligheden.

Hij die enkel verenigd met Mij leeft, verdwijnt echter niet.
Twee wezens zijn samen, zonder te versmelten tot één.

Wie niet verdwijnt, kan de sfeer van de Eeuwigheid niet binnengaan om aan alle Goddelijke Handelingen deel te nemen. Denk hierover goed na en je zal een groot verschil zien."