

**Jezus kan zijn Passie herhalen in de mensen
die zijn Wil als het middelpunt van hun leven hebben.**

(...) "Mijn dochter, dat iemand aan mijn Passie denkt en met mijn Lijden meeleeft, is voor Mij een troost: gezelschap te hebben van iemand voor wie Ik zoveel geleden heb en die Ik zozeer bemin, verlicht mijn Lijden.

Indien Ik echter alleen blijf, en indien Ik niemand vindt
- aan wie Ik mijn Lijden kan toevertrouwen en
- in wie Ik de Vruchten van mijn Lijden kan storten,
dan is het alsof Ik door mijn Lijden en mijn Liefde verpletterd wordt.
Wanneer mijn Liefde het niet langer kan uithouden, dan kom Ik in jou
- en Ik herhaal alles wat Ik deed en leed in mijn Mensheid.

Er is voor Mij een verschil tussen
- een persoon die mijn Lijden beleeft en
- een andere die slechts aan mijn Lijden denkt en met mijn Lijden meevoelt.
In het eerste geval, herleeft die persoon wat Ik beleefd heb en
- hij geeft Mij een Goddelijk Leven terug
In het tweede geval, voel ik enkel het gezelschap van een persoon.

***Maar weet je in wie Ik mijn Passie echt kan herhalen?
In de persoon die mijn Wil als het middelpunt van zijn leven heeft.
"Mijn Wil is een eenvoudige Daad en geen opeenvolging van daden.***

Deze eenvoudige handeling is als gefixeerd in een punt dat nooit beweegt: de Eeuwigheid.
De omtrek ervan is zo immens dat niets eruit kan ontsnappen.

Het is de Eerste Daad, de Eeuwige Daad. Alles komt van Hem.

Hij omarmt alles en iedereen in één omhelzing.
Schepping, Verlossing en Heiliging zijn één enkele Daad voor mijn Wil.

Hij heeft de macht om alle handelingen tot de Zijne te maken, alsof zij Eén waren.
"De ziel die in mijn Wil leeft, bezit deze eenvoudige Daad..
Daarom is het niet verwonderlijk dat zij deelneemt aan het lijden van mijn Lijden.

Door deze eenvoudige Daad voegt zij zich bij haar Schepper in de handeling van het scheppen. Zij is één met haar God en zij scheidt samen met Hem,
- en zo deelt zij in de Glorie van de Schepping en de Schepper.

Zij houdt van alle geschapen dingen als van haarzelf. In een uitbarsting van liefde, zegt zij tegen haar God: ***"Wat van U is, is van mij en wat van mij is, is van U.
Glorie, Eer en Liefde aan mijn Schepper!"***

Door deze eenvoudige Daad, maakt de mens de Verlossing tot zijn eigendom
- door mijn Lijden op zich te nemen alsof dit het zijne was.
Hij verbindt zich met alles wat Ik gedaan heb: mijn Gebeden, mijn Woorden en mijn Werken.
Hij loopt over van liefde voor Mij, leeft mee met mijn Lijden en doet boete.

In deze eenvoudige Daad vindt hij alles, maakt dit tot het zijne en plaatst overal zijn ***"Ik bemin U"***. Daarom is leven in mijn Wil het Wonder van alle Wonderen.
God en de gehele Hemel verheugen zich om een klein schepseltje te zien zwemmen in alle dingen van zijn Schepper. Als een zonnestraal verspreidt het zich overal en in iedereen.