

5. De kroning van de Maagd Maria tot Koningin van Hemel en Aarde.

Maria, de Moeder van God, wordt door haar Zoon gekroond tot Koningin van Hemel en aarde. Alle engelen en heiligen zijn vervuld van de grootste vreugde.

De Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil - Dag 31

Ik kan zeggen dat de Hemel leeg werd omdat allen mij tegemoet kwamen.

Allen vierden feest en zegden in koor:

"Wat is zij mooi, zij die uit de ballingschap komt,

- geheel trouw aan haar Heer,

- geheel mooi, geheel heilig,

met de scepter van Koningin?"

Haar Grootheid is zo onbegrensd dat de hemelen zich neerbuigen om haar te ontvangen.

Geen ander schepsel is zo mooi getooid en schitterend in deze hemelse gebieden

binnengekomen. Zij is zo machtig dat zij over allen heerst. "

Nu, mijn dochter, wil je weten wie degene is, die de hele hemel vol verrukking bezong?

Zij is degene die nooit haar eigen wil deed.

De Goddelijke Wil was zo vrijgevig voor mij.

Hij verrijkte mij met

- nog mooiere Hemelen, nog schitterendere Zonnen

- zeeën van Schoonheid, Liefde en Heiligheid.

Deze lieten mij toe

- Licht, Liefde en Heiligheid aan allen te schenken

- en allen in Mij in te sluiten.

Het is de Goddelijke Wil die in mij werkte, die zulke grote wonderen heeft verricht.

Ik was het enige schepsel dat in de Hemel aankwam,

in wie de Goddelijke Wil op aarde geschied was, zoals in de Hemel.

De Goddelijke Wil had zijn Koninkrijk in mijn ziel gevestigd.

Het hemelse hof verwonderde zich terwijl zij naar mij keken.

Zij vonden in mij de zon, de oceaan, de lucht.

Zij vonden in mij ook de meest stralende aarde van mijn mensheid,

getooid met de mooiste bloemen.

Het gehele hemelse hof was verrukt en allen riepen uit:

"Wat is zij mooi! Alles is in haar verzameld! Niets ontbreekt haar!

Zij is het enige volledige Werk van de hele Schepping!