

**4e Glorierijk Geheim - de Heilige Maagd Maria wordt opgenomen in de Hemel.**

**De Maagd Maria, de Moeder van God, is met lichaam en ziel in de Hemel.  
Daar regeert zij samen met haar Zoon.**

**Het Feest van de Opname van Maria in de Hemel is het Feest van de Goddelijke Wil**

*BvdH 18 - 15 augustus 1925*

"Mijn dochter, de echte naam van dit Feest zou moeten zijn: **Feest van de Goddelijke Wil.**

Op het Feest van de Opname in de Hemel van mijn allerheiligste Moeder, wordt in de eerste plaats mijn Wil gevierd. Het is immers mijn Wil die mijn Moeder zo hoog deed opstijgen dat zij zich onderscheidde van allen.

Al het andere zou voor niets geweest zijn, als Zij niet het Wonder van mijn Wil had bezeten

Het was mijn Wil die haar Goddelijke Vruchtbaarheid schonk en haar de Moeder van het Woord maakte.

Het was mijn Wil die haar

- alle schepselen deed omhelzen en de Moeder van allen worden en
- iedereen deed liefhebben met een Goddelijke Moederliefde.

Het was mijn Wil die haar Koningin van alle schepselen maakte.

Toen mijn Moeder de dag van haar Opname in de Hemel aankwam, *ontving mijn Wil de eerste Eer, de Glorie en de overvloedige Vrucht van Zijn werk in de Schepping*

En Hij begon zijn Feest, dat Hij nooit onderbreekt, voor de verheerlijking van zijn Werking in mijn geliefde Moeder.

Ik had de Hemel al geopend en vele heiligen waren reeds in het hemels vaderland.

**Maar dit grote Feest van mijn Wil begon pas toen de hemelse Koningin, mijn geliefde Moeder, in de Hemel aankwam.**

Mijn Moeder was de voornaamste oorzaak omdat zij in alles de opperste Wil vervuld had. En daarom wachtten wij op haar, die Hem zo zeer geëerd had en het ware Wonder van de Allerheiligste Wil bevatte, om het eerste Feest voor de Allerhoogste Wil te houden.

O, hoe verheerlijkte, zegende en prees de gehele hemel de Eeuwige Wil, toen zij deze verheven Koningin het Empyreum zag binnengaan, te midden van het Hemelse Hof, geheel omringd door de Eeuwige Zon van de Opperste Fiat!

Zij zagen haar helemaal versierd met de kracht van de Opperste Fiat.

Er was zelfs geen hartslag in Haar geweest waar dit Fiat niet op gedrukt was.

En, verbaasd, keken ze naar Haar en zegden tot Haar: ' *Stijg op, stijg hoger op. Het is juist dat Zij, die de Allerhoogste Fiat zo zeer geëerd heeft, en door wie wij ons in het Hemelse Vaderland bevinden, de hoogste troon heeft en onze Koningin is.*

De grootste eer die mijn Mama die dag ontving, was om de Goddelijke Wil verheerlijkt te zien."