

### 3de Glorievol Geheim

#### De Nederdaling van de H.Geest over Maria en de Apostelen

*De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil – Dag 30*

*De heilige Maagd Maria zegt ons:*

“Ik kan zeggen dat de jonge kerk op mijn moederlijke knieën geboren is, dat mijn armen de ark vormen, waarin ik hen naar een veilige haven bracht en nog altijd breng.

Intussen kwam de dag dat de H. Geest, zoals door mijn Zoon beloofd, neerdaalde in het cenakel.

***Wat een verandering gebeurde op deze Pinksterdag, mijn dochter!***

Nauwelijks daalde de H. Geest op hen neer of zij verkregen

- nieuwe Kennis,
- onoverwinnelijke Sterkte,
- brandende Liefde.

Een nieuw leven begon in hen en maakte hen onbevreesd en moedig. Zij trokken rond in de ganse wereld om de Verlossing bekend te maken en hun leven te geven voor hun Meester.

Ik bleef bij de geliefde Johannes.

En toen de storm van de vervolgingen begon was ik gedwongen Jeruzalem te verlaten.

Mijn liefste dochter, ik ben nog altijd de Lerares in de Kerk.

***Alles is haar door mij geschonken.***

*Ik kan zeggen dat ik mij volledig inzet voor mijn kinderen en dat ik hen voed met mijn moedermelk.*

In deze tijden geef ik hen een speciale blijk van liefde.

Ik maak hen mijn leven bekend dat

***volledig in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil was.***