

"Verwarm Mij met je liefde"

Woorden van Liefde van Luisa

BvdH 10 – 28 November, 1920 - L. Piccarreta

Ik bevond mij in mijn gewone toestand en ik zag mijn altijd lieve Jezus.
In mijn binnenste voelde ik mij helemaal omgevormd in de Liefde van mijn geliefde Jezus.

Nu eens bevind ik mezelf in Jezus

- uitbarstend in daden van Liefde, samen met Jezus,
- beminnend zoals Jezus bemint...

Ik kan het niet uitleggen. De woorden hiervoor ontbreken mij.

Dan weer vind ik mijn lieve Jezus in mij.

- en ik alleen ontvlam in woorden van Liefde.

Jezus wil naar mij luisteren en **Hij zegt** :

**"Spreek, spreek - herhaal het nog eens. Verwarm Mij met je liefde.
Gebrek aan liefde heeft de wereld in een net van ondeugden geworpen."**

Hij zwijgt dan om naar mij te luisteren.
En ik herhaal voor Hem mijn Woorden van Liefde.
Ik zal het weinige dat ik me herinner, zeggen:

*"Op elk moment, op elk uur, wil ik U beminnen met geheel mijn hart.
In elke ademtocht van mijn leven, zal ik U beminnen.
In elke hartslag, zal ik herhalen: "Liefde, Liefde".
In elke druppel van mijn bloed, zal ik "Liefde, Liefde" roepen.
In elke beweging van mijn lichaam, zal ik alleen Liefde omarmen.*

*Alleen over Liefde wil ik spreken,
alleen naar Liefde wil ik kijken,
alleen naar Liefde wil ik luisteren,
alleen aan Liefde wil ik denken.*

*Alleen van Liefde wil ik verbranden,
alleen Liefde wil ik consumeren,
alleen Liefde wil ik proeven,
alleen Liefde wil ik behagen.*

*Alleen van Liefde wil ik leven
En alleen in liefde wil ik sterven.*

*Op elk moment, in alle uren, wil ik iedereen oproepen tot Liefde.
Alleen en altijd samen met Jezus, en in Jezus zal ik leven.
In zijn Hart zal ik mij begraven.
Liefde, Liefde, samen met Jezus en met zijn Hart, zal ik U beminnen."*

Maar wie kan alles zeggen? Terwijl ik dit deed,
voelde ik mezelf uitgesplitst in vele kleine vlammetjes, die dan één enkele vlam werden.