

**Om door de Waarheid bevrijd te worden, is het nodig het te “willen”
en ernaar te handelen. De waarheid is eenvoudig**

"Mijn dochter, om deze waarheden te kennen,
is het nodig om ernaar te verlangen en hen te willen kennen.

Stel je een kamer voor met de luiken dicht:
hoe fel de zon buiten ook schijnt, de kamer blijft altijd in het donker.

De luiken openen betekent dat je licht wenst.
Dit is echter onvoldoende als je geen gebruik maakt van dit licht
om aan het werk te gaan, om de kamer op te ruimen en het stof weg te nemen.
Dit toont dat we dit gekregen licht niet verspillen en we niet ondankbaar zijn.

Het is niet genoeg om de wil te hebben om de waarheid te kennen.

Het is ook nodig om

- je eigen zwakheden te overwinnen en
- en jouw leven in het licht van deze Waarheid te ordenen.

Je moet aan het werk gaan zodat het Licht van de Waarheid dat je opgenomen hebt,
in je mond, je handen en je gedrag merkbaar wordt.

Anders is het alsof je deze Waarheid doodt omdat je haar niet in praktijk omzet.
Het is dan alsof je in het volle licht in de wanorde leeft.

Als een kamer vol licht is en tegelijkertijd in volledige wanorde, en de persoon
die erin woont niets doet om deze situatie te verbeteren, is dit dan niet zielig?

Zo is het ook met de persoon die de Waarheden kent, maar ze niet in praktijk brengt.

Besef echter dat ‘eenvoud’ het voornaamste kenmerk is van elke Waarheid

Als een waarheid niet eenvoudig is

- is zij geen licht en
- en kan zij niet doordringen in de menselijke geest en deze verlichten.

Waar geen licht is, kunnen de voorwerpen niet onderscheiden worden.

Eenvoud is niet alleen licht.

Het is ook lucht, die hoewel onzichtbaar, het ademen mogelijk maakt.

Zonder lucht zou de aarde en iedereen die haar bewoont, zonder leven zijn.
Evenzo, als deugden en waarheden niet onder het teken van ‘eenvoud’ staan,
zijn zij als zonder lucht en zonder licht."