

**De menselijke wil heeft de lucht met wolken bedekt.
Wie in mijn Wil handelt, stijgt boven deze duisternis uit.**

Ik dompelde mezelf onder in de heilige Goddelijke Wil.
Mijn lieve Jezus omhelsde mij en Hij bad met mij.

Toen, **zei Hij tot mij:**

"De menselijke wil heeft de lucht met wolken bedekt,
zodat een dikke duisternis over alle schepselen heerst.
Dus, ze zijn bijna allemaal aan het rondtasten.

Elke menselijke handeling buiten de Goddelijke Wil om
vergroot deze duisternis en maakt de mens nog blinder.
Want voor de menselijke wil, is de Goddelijke Wil de zon.
Zonder de Goddelijke Wil is er geen licht voor het schepsel.

Degene die in mijn Wil handelt, stijgt echter boven deze duisternis uit.
Hij zendt stralen van Licht naar de aarde.
Zo schudt hij hen die leven op het lage niveau van hun eigen menselijke wil.
En hij bereidt hen voor om de Zon van de Goddelijke Wil te ontvangen.

Daarom verlang Ik er zo naar dat je in mijn Wil leeft,
en dat je een Hemel van Licht voorbereidt ,
die voortdurend Lichtstralen zal zenden naar de aarde, en
die deze duisternis, gevormd door de menselijke wil, zal verdrijven.

In het bezit van het Licht van mijn Wil, zullen de mensen Hem liefhebben.
En de Goddelijke Wil zal op aarde kunnen heersen."