

**De ziel moet zich de Gebeden, de Werken en het Lijden van Jezus eigen maken.
Op die manier zullen immense zeeën van Genade uit haar vloeien ten bate van allen.**

(...) Hij voegde er teder aan toe:

"Mijn dochter, heb moed, Ik verlaat je niet.
Ik ben altijd in jou, ook al zie je Mij niet altijd.

Verenig jezelf altijd met Mij.
Als je bidt, laat dan jouw gebed in het Mijne stromen
- en maak van mijn Gebed tot het jouwe.

Op deze manier, zal
- alles wat Ik gedaan heb met mijn Gebeden,
- de Glorie die Ik aan de Vader gaf,
- het Goede dat Ik voor allen verkregen heb.
ook door jou gedaan worden.

Als je werkt, laat dan jouw werk in het Mijne vloeien
- en maak van mijn Werk tot jouw werk.

Zo zal jij al het goede dat mijn Mensheid deed in je macht hebben,
- Zij die alles heiligde en vergoddelijkte.

Als je lijdt, laat dan jouw lijden in het Mijne stromen,
- en maak mijn Lijden tot jouw lijden.

Dan zal je al het goede dat Ik door de Verlossing tot stand gebracht heb,
in je macht hebben.

Je zal de drie essentiële aspecten van mijn Leven in jou opnemen.
En immense zeeën van Genaden zullen uit jou tevoorschijn komen
- en zich uitstorten voor het welzijn van allen.

Jouw leven zal niet zijn als jouw leven, maar als het Mijne."