

### 3e Geheim van het Licht - de Prediking van het Koninkrijk

#### Het Koninkrijk van het Opperste Fiat

BvdH 20 - 17 september 1926

Mijn dochter, mijn eeuwige Goedheid wil het Rijk van de Allerhoogste Fiat teruggeven aan de mens, die het zo ondankbaar heeft afgewezen. Denk je niet dat dit het grootste geschenk is dat Ik aan de menselijke generaties kan geven?

Maar om hun dit te geven, moet Ik hen vormen, hen opvoeden, en bekend maken van mijn Wil, wat tot nu toe niet gekend is.

En Ik moet hun een zodanige kennis van Hem geven, dat zij die Hem leren kennen, Hem beminnen, koesteren en naar Hem verlangen, om in Hem te komen wonen.

(...) Mijn dochter, zolang hij in het aards paradijs verbleef, leefde Adam in het koninkrijk van de opperste Wil. Hij bezat alle kennis, voor zover het voor een schepsel mogelijk is, betreffende het Koninkrijk dat hij bezat.

Maar zodra hij het verliet, werd zijn verstand verduisterd.(...)

Het belang van het Rijk van de Allerhoogste Fiat is immens.

Ik hou er zoveel van, dat Ik meer doe dan in een nieuwe Schepping en Verlossing.

In feite werd **in de Schepping** mijn almachtige Fiat slechts **zes keer** uitgesproken om alles wat Hij beval te beschikken en te ordenen.

Ik sprak **in de Verlossing**. Ik heb toen niet gesproken over het Rijk van mijn Wil, dat onmetelijke kennis en goederen bevat.

Toen had ik niet zoveel te zeggen omdat alles van beperkte aard was.

Een paar woorden waren genoeg om de Verlossing bekend te maken.

Maar **om mijn Wil bekend te maken**, mijn dochter, is veel meer nodig.

Hij heeft een zeer lange geschiedenis.

Hij omsluit een eeuwigheid zonder begin en zonder einde.

Daarom heb Ik altijd iets te zeggen. En daarom spreek Ik zo veel!

*Mijn Wil is belangrijker dan al het andere.*

Hij bevat meer Kennis, meer Licht, meer Grootheid, meer Wonderen.

En daarom zijn er meer woorden voor nodig.

Hoe meer Ik Hem bekend maak, hoe meer Ik de grenzen van het Koninkrijk verleg dat ik aan de kinderen zal geven die er zullen in leven.

Alles wat Ik openbaar over mijn Wil is **een nieuwe Schepping in mijn Koninkrijk** - voor hen die het geluk zullen hebben erin te leven.

Wees daarom zeer nauwkeurig bij het overbrengen van deze Kennis.