

**Het meeste Lijden van Jezus tijdens zijn Passie was drievoudig.**

(...) "Mijn dochter,  
niet alleen de kroning met doornen was driemaal.  
Maar bijna al het Lijden dat Ik leed tijdens mijn Passie was drievoudig:

- Er waren drie uren van Doodstrijd in de Hof van Olijven,
- driemaal werd Ik geseseld (zij geselden Mij met drie soorten zwepen)
- drie keer hebben ze Mij uitgekleet.
- drie keer ben Ik tot de dood veroordeeld ('s nachts, in de ochtend en op klaarlichte dag)
- drie keer viel Ik onder het gewicht van het Kruis
- drie waren de nagels,

drie keer heeft mijn Hart bloed vergoten

- uit Zichzelf in de Hof van Olijven,
- bij de Kruisiging toen ik uitgestrekt werd op het Kruis zodanig
- dat mijn hele Lichaam ontwricht was en
- dat mijn Hart van binnen gebroken was en bloed vergoot,
- na mijn Dood toen mijn zijde werd opengereten door een lans.

Er waren *drie uren van Lijden aan het Kruis.*

Hoeveel 'drievouden' waren er! En dit alles gebeurde niet bij toeval.  
Alles werd volgens de goddelijke ordening tot stand gebracht

- om de *Glorie* van mijn Vader te vervolledigen.
- om het *eerherstel* te brengen dat de mensen Hem verschuldigd zijn, en
- om *genaden* voor de mensen te bekomen.

***Want het grootste geschenk dat de mens van God ontving was:***

- *geschapen te zijn naar zijn Beeld en Gelijkheid en*
- *begiftigd te zijn met drie vermogens: intelligentie, geheugen en wil.*

De mens begaat geen enkele zonde zonder de samenwerking van deze drie vermogens.  
Bijgevolg wordt het prachtige goddelijke Beeld dat de mens bezit, beoedeld en misvormd

- door zijn beledigingen aan de gever

door gebruik te maken van deze drievoudige gave.

En

- om dit goddelijke Beeld in de mens te herscheppen en
- om God alle Glorie te geven die Hem verschuldigd is,

zette Ik

- mijn Intelligentie, mijn Geheugen en mijn Wil in,
  - evenals mijn drievoudige Lijden
- om de *Glorie die de Vader toekomt te vervolledigen* en voor het Goed van de mensen."