

2^{de} Geheim van het Licht – Het Wonder te Kana

Maria, Koningin van de Families, Koningin van de Wonderen

"De Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil" med. 6

(...) Ik, jullie Moeder, de nieuwe en onschuldige Eva, met mijn Zoon Jezus, Wij zouden weer in orde brengen wat God in Eden tot stand gebracht had.

God stelde mij aan als Koningin van de gezinnen en ik deelde genaden uit opdat het Goddelijk FIAT in hen zou heersen, om gezinnen te hebben die mij toebehoren en om in hun midden de plaats van Koningin in te nemen

Ik werd dus **Koningin van de families**. Onze liefde verteerde ons.

We wilden de mensen laten weten hoezeer wij hen beminnen.

Met deze gebeurtenis wilden hen een sublieme les geven:

In het midden van de maaltijd, was de wijn op.

Ik was vol liefde en met mijn moederhart wilde ik de nieuwe echtgenoten helpen.

Ik wist dat mijn Zoon alles kon volbrengen en ik was zeker dat Hij naar mij zou luisteren.

Ik zei Hem : "Mijn zoon, de bruid en de bruidegom hebben geen wijn meer."

Hij antwoordde mij: "**Mijn uur om wonderen te verrichten is nog niet gekomen.**"

Ik was er zeker van dat Hij geen nee zou zeggen aan het verzoek van zijn mama.

En ik zei tot de dienaars : "Doe wat mijn Zoon jullie zal zeggen en jullie zullen krijgen wat jullie verlangen. Jullie zullen het zelfs overvloedig ontvangen."

Mijn dochter,

met deze weinige woorden gaf ik de mensen een zeer nuttige en sublieme les.

Met het hart van een mama, *zei ik tot hen*:

"Mijn kinderen, willen jullie heiligen worden? Doe dan de Wil van mijn Zoon.

- Wijk niet af van wat Hij jullie zegt.

En jullie zullen zijn Gelijkenis, zijn Heiligheid verkrijgen.

Willen jullie dat jullie kwalen ophouden?

- *Doe wat mijn Zoon jullie zegt.*

Willen jullie iets verkrijgen, zelfs iets moeilijks?

- *Doe wat Hij jullie zegt en wat Hij verlangt.*

Willen jullie verkrijgen wat nodig is voor het natuurlijke leven?

- ***Doe wat mijn Zoon jullie zegt.***" (...)

Wat Hij jullie zegt en wat Hij verlangt bevat zo'n Kracht

- dat het in jullie zielen de gewenste genaden teweegbrengt.

Mogen allen die doen wat Jezus zegt en verlangt, duizendmaal gezegend worden!

Door dit wonder heeft mijn Zoon mij een zeer grote eer bewezen:

Hij gaf mij de titel van **"Koningin van alle Wonderen"**.

En het is daarom dat Hij mijn deelname aan het Feest en mijn gebed wilde voor het volbrengen van zijn eerste wonder.

Hij hield zoveel van mij dat Hij mij Koningin van alle Wonderen wilde maken.

Hij deed het in feiten en niet enkel in woorden.

Hij zei: "**Als jullie genaden en wonderen willen, kom dan naar mijn Moeder.**

Ik weiger haar nooit iets van wat zij Mij vraagt." (...)