

## 5de Blijde Geheim - De Terugvinding van Jezus in de Tempel.

*"De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil" - Med. 5*



Onze Hemelse Moeder:

(...) "Na drie dagen van zuchten, bittere tranen en angsten, gingen we de tempel binnen. Ik was een en al oog en keek overal. Eindelijk, overweldigd door vreugde, zag ik mijn Zoon in het midden van de wetgeleerden!

Hij sprak met zo'n Wijsheid en Majesteit  
- dat allen die Hem toehoorden vol bewondering en verbazing aandachtig luisterden.  
Toen ik Hem bemerkte voelde ik onmiddellijk het Leven in mij terugkeren.  
En ik begreep de ware reden waarom wij Hem verloren waren.

En nu, een klein woordje voor jou, lief kind.  
Mijn Zoon wilde mij en jou een sublieme les geven.

*Denk je misschien dat Hij mijn lijden niet kende? Integendeel!*

Mijn tranen, mijn zoeken en mijn bittere en intense smart, weerklonken in Zijn Hart.  
In deze zo pijnlijke uren offerde Hij zijn eigen Mama op aan de Goddelijke Wil, haar die Hij zozeer beminde. Hij wou mij tonen dat ook ik, op een dag, het Leven van mijn Zoon zou opofferen aan de Goddelijke Wil.

In deze onuitsprekelijke pijn ben ik jou niet vergeten, mijn lief kind.  
Dit kan voor jou als voorbeeld dienen.  
Zodat ook jij, de kracht zal hebben om alles op te offeren aan de Goddelijke Wil.

Toen Jezus klaar was met spreken, naderden wij Hem eerbiedig en wij richtten ons tot Hem met een liefdevol verwijt: **"Zoon, waarom hebt U ons dit aangedaan?"**

Met Goddelijke Majesteit, **antwoordde Hij ons:**

**"Waarom hebben jullie naar Mij gezocht? Wisten jullie dan niet, dat Ik naar de wereld gekomen ben om mijn Vader te verheerlijken?"**

Wij begrepen de diepe betekenis van zijn antwoord.  
En wij aanbaden de Goddelijke Wil hierin.  
Toen keerden wij naar Nazareth terug." (...)