

**De aanbidding in de Goddelijke Wil met de Kracht van de Vader,
de Wijsheid van de Zoon en de Liefde van de Heilige Geest.**

(...) Daarna voelde ik me uit mijn lichaam verplaatst naar het hemelgewelf.
En ik had de indruk de hemelse Vader en de Heilige Geest te ontmoeten.
Jezus, bij wie ik was, plaatste Zich in het midden van hen en legde mij op de knieën van de Vader, die Mij met veel Liefde verwachtte.

Hij hield mij dicht tegen zich aan en nam mij op in zijn Wil.
Hij deelde mij zijn Macht mee.
De twee andere goddelijke Personen deden hetzelfde.
En terwijl Zij mij één voor één opnamen in hun Wil, verenigden Zij zich.

En ik voelde mezelf tegelijkertijd ondergedompeld
- in de Wil en de Macht van de Vader,
- in de Wil en Wijsheid van de Zoon, en
- in de Wil en de Liefde van de Heilige Geest.
Maar, hoe kan ik alles beschrijven wat ik heb meegemaakt!

Toen zei mijn lieve Jezus mij:
"Dochter van onze eeuwige Wil, kniel neer voor onze Opperste Majesteit

***In de naam van alle schepselen, bied Hem
- uw aanbidding, uw eerbetoon en uw lof aan
met de Kracht, Wijsheid en Liefde van onze Wil.***

We zullen in jou voelen :

- de kracht van onze Wil die ons aanbidt,
- de wijsheid van onze Wil die ons verheerlijkt en
- de liefde van onze Wil die van ons houdt en onze lof zingt.

De Kracht, de Wijsheid en de Liefde van de drie goddelijke Personen
staan in verbinding met het verstand, het geheugen en de wil van alle schepselen,

*Zo zullen we uw aanbidding, uw eerbetoon en uw lof
- voelen stromen in de intelligenties van alle mensen.*

Deze zullen zich verheffen tussen Hemel en aarde.
Zij zullen ons de echo laten horen
- van onze Macht,
- onze Wijsheid en
- van onze Liefde.

En zij zullen Ons aanbidden, verheerlijken en beminnen.

Je zal niet in staat zijn om Ons
- een grotere aanbidding, een groter eerbetoon en een goddelijkere Liefde te geven.
Geen enkele daad kan deze daden evenaren en Ons zoveel glorie en liefde schenken.

Wij zien immers in hen de Kracht, de Wijsheid en de wederkerige Liefde van de drie
Goddelijke Personen. Wij vinden onze eigen daden in de daden van de mens. (...)