

4de Blijde Geheim – De opdracht van het Kind Jezus in de Tempel

Maria en Jozef gaan naar Jeruzalem om het Kind Jezus in de tempel aan zijn hemelse Vader op te dragen en toe te wijden.



De Goddelijke Wil vraagt om het heldhaftige offer van de kleine Baby Jezus voor de redding van de mensenfamilie. De zuivering.

De Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil - Bijlage 3

De veertig dagen waren voorbij. Het lieve Kind stroomde meer dan ooit over van Liefde. Hij wilde gehoorzamen aan de wet en zich in de tempel offeren voor de redding van allen.

De Goddelijke Wil vroeg ons dit grote offer.
En wij gehoorzaamden zonder aarzelen.

Mijn dochter, als wij onmiddellijk beantwoorden aan de verzoeken van de Goddelijke Wil, dan geeft Hij ons

- zijn goddelijke Kracht, zijn Heiligheid en zijn scheppende Kracht.

En onze daden en onze offers worden dan vermenigvuldigd voor iedereen.

Hij kent hen een oneindige waarde toe, waarmee wij voor allen kunnen voldoen.

(...) Toen wij de tempel bereikten, bogen we eerbiedig neer en aanbaden de Allerhoogste Majesteit. Daarna legden wij Jezus in de armen van de priester Simeon, die Hem aan de Eeuwige Vader offerde voor de redding van allen.

Toen hij Hem offerde, werd hij geïnspireerd door de heilige Geest en hij herkende het Goddelijke Woord. Hij verheugde zich en aanbad en dankte het lieve Kindje.

Na het offer, vervulde hij de rol van profeet en hij voorspelde mijn toekomstig lijden.

Oh! De opperste Wil liet mij alle Pijnen zien die mijn Zoon zou moeten doorstaan.

Hierdoor onderging mijn moederlijk Hart een onbeschrijfelijk lijden.

Elk woord van de profeet doorboorde mij als een scherp zwaard.

Maar, mijn hart werd het meest doorboord toen ik hoorde dat mijn Zoon

- niet alleen de redding zou zijn, maar ook de ondergang van velen, en dat

- Hij een teken van tegenspraak zou zijn.

Wat een lijden! Wat een pijn! Als de Goddelijke Wil mij niet ondersteund had, zou ik ter plaatse gestorven zijn door de hevige pijn.

Maar Hij had mij het leven geschonken - om in mij - binnenin het Koninkrijk van de Goddelijke Wil, het Koninkrijk van Smarten te vormen.

Daarom werd aan mijn titel van **Moeder van alle mensen** deze toegevoegd van **Moeder en Koningin van Smarten**.

Oh! Ja, die pijn diende om de schulden te betalen van al mijn kinderen, zelfs van de meest ondankbare.