

**De manier waarop de ziel met Jezus moet omgaan. De noodzaak van liefde voor Jezus.**

Ik had de H. Communie ontvangen en ik zei:

“Heer, hou mij altijd aan U vastgebonden, want ik ben te klein. Als U mij niet vastgebonden aan u houdt kan ik verloren gaan omdat ik te klein ben.”

**En Jezus zei:** "Ik wil je leren op welke manier je bij Mij moet zijn:

eerst moet je in Mij binnengaan, jezelf in Mij omvormen en nemen wat je in Mij vindt.

Ten tweede, als je jezelf helemaal met Mij gevuld hebt, ga dan naar buiten en werk samen met Mij, alsof jij en Ik één geheel vormen, zodanig dat

- als Ik beweeg, jij ook beweegt,
- als Ik denk, denk jij aan hetzelfde als waaraan Ik denk.

Kortom, wat Ik doe, doe jij ook.

Ten derde, neem deze daden die we samen hebben gedaan en ga een ogenblik weg van Mij.

Begeef je onder de mensen en geef aan allen en aan elk alles wat we samen hebben gedaan.

Dit wil zeggen, geef mijn Goddelijk Leven aan elk van hen.

En keer dan snel terug in Mij.

En geef Mij, in naam van allen, alle eer te geven die zij Mij moeten geven,

terwijl je bidt, hen verontschuldigt, herstelt, bemint...

Ah, ja! Heb Mij lief voor allen, verzadig Mij met liefde!

Er zijn geen hartstochten in Mij.

Maar als er enige hartstocht zou kunnen zijn, dan zou het alleen dit zijn en dit alleen: liefde.

Maar Liefde in Mij is meer dan passie - het is mijn Leven.

En als passies vernietigd kunnen worden, kan het Leven dat niet.

Zie de noodzaak van bemind worden waarin Ik Mijzelf bevind.

Daarom, **Bemin Mij, Bemin Mij!"**