

Tweede Blijde Mysterie

**De Maagd Maria bezoekt Elisabeth om haar te helpen en Jezus te brengen.
Johannes ontving alle genaden die nodig de voorloper te worden van mijn Zoon.**

"De Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil" - Meditatie I

(...)Ik vertrok uit Nazareth, vergezeld door de heilige Jozef. Ik ging een lange reis tegemoet. Ik doorkruiste bergen om Elisabeth in Judea te gaan bezoeken. Zij was reeds op hoge leeftijd en zij was op wonderbare wijze moeder geworden.

Ik ging naar haar toe, niet voor een eenvoudig bezoek, maar omdat ik brandde van verlangen om haar Jezus te brengen. De volheid van Genade, Liefde en Licht die ik in mij voelde, duwde mij om het Leven van mijn Zoon bij de mensen te brengen, - te vermenigvuldigen en honderdvoudig te vermeerderen

Ja, mijn kind, de Moederliefde die ik voor alle mensen had en voor jou in het bijzonder, was zo groot dat ik de extreme behoefte voelde om mijn lieve Jezus aan iedereen te geven, opdat allen Hem zouden bezitten en beminnen.

Het Fiat gaf mij het Moederschap en verrijkte mij met zo'n kracht dat ik Jezus kon vermenigvuldigen en geven telkens er mensen Hem wilden ontvangen. Dit was het grootste Wonder dat ik kon verrichten:

Ik kon Jezus geven aan elk die Hem verlangde. Hoe gelukkig voelde ik mij!

Na verscheidene dagen reizen kwamen wij eindelijk in Judea aan, waar ik mij naar het huis van Elizabeth haastte. Vol vreugde begroette zij mij.

En toen ik haar groet beantwoorde, gebeurde er iets wonderlijks:

De kleine Jezus in mijn schoot was zéér blij en Hij keek naar de kleine Johannes in de schoot van zijn moeder. Zijn Godheid straalde over hem en heiligde hem. Hij gaf hem het gebruik van het verstand en Hij openbaarde hem dat Hij de Zoon van God was.

Van pure liefde en vreugde maakte Johannes zo'n sprong dat Elizabeth een schok bekwam. In het Licht van de Godheid van mijn Zoon, begreep ook zij, - dat ik de Moeder van God geworden was .

En in de vurigheid van haar liefde, riep zij vol dankbaarheid uit:

"Vanwaar komt mij deze eer toe dat de Moeder van mijn Heer mij komt bezoeken? "

Ik heb dit zeer grote mysterie niet ontkend.

Integendeel, ik heb het nederig bevestigd door God te verheerlijken met de verheven lofzang van **het Magnificat**, dat de Kerk nog steeds gebruikt om mij te eren.

Met deze lofzang zei ik dat de Heer grote dingen gedaan had in mij, zijn dienstmaagd, en dat alle eeuwen mij 'gezegend' zouden noemen.

Mijn dochter, ik verlangde zo vurig om deze zo hevige liefde mee te delen en om mijn geheim aan Elizabeth te onthullen. Ook zij verlangde vurig naar de komst van de Messias. Een geheim is een behoefte van het hart, dat we willen vertellen aan personen die ons kunnen begrijpen.

Wie kan zeggen hoeveel goeds mijn bezoek gebracht heeft aan Elizabeth, aan Johannes, en aan alle huisgenoten? Iedereen werd geheiligd, ervaarde ongewone vreugden, en begreep buitengewone dingen. **Johannes ontving alle genaden die nodig waren** om hem voor te bereiden om de voorloper te worden van mijn Zoon. (...)

"Iedereen werd geheiligd"

SG – De Goddelijke Wil