

Ik heb de mensen bedekt met de mantel van mijn Liefde.

“ Mijn dochter, mijn zoon,
Ik heb voor de mensen alles gedaan.

Om hun veiligheid te verzekeren,
heb Ik hen bedekt met de mantel van mijn Liefde.
Ik wilde hen in de mantel van mijn liefde hullen,
- zoals in een verdedigend harnas.

Maar door hun vrijwillige zonden
breken de ondankbare schepselen dit pantser.

Zij lopen weg van mijn Genaden en van mijn Liefde.
Ze plaatsen zich erbuiten en blijven zonder enige bescherming.

Zo worden zij getroffen door de bliksem van de goddelijke Gerechtigheid.

Niet Ik sla de mensen.
Door hun zonden rebelleren zij tegen Mij.
En zij ontvangen de weerslag hiervan.“ (...)