

13de Uur – van 5u tot 6u

Jezus is in de gevangenis

(...) “Hoe slecht bent U eraan toe, mijn Liefste!”

U antwoordt mij:

“Kom, Mijn ziel.

**Let goed op alles wat je Mij ziet doen om het samen met Mij te doen,
zodat Ik Mijn Leven in jou kan verder zetten.” (...)**

De dag breekt aan.

Het lijkt alsof ik uw **uw zachte stem hoor zeggen:**

“Heilige Vader,

Ik dank U voor alles wat Ik geleden heb en voor alles wat Ik nog moet lijden.

Zoals de dageraad de dag oproept,

- moge de dageraad van Uw Genade in alle harten zichtbaar worden, en

- moge Ik, de Goddelijke Zon, in alle harten opkomen en over allen regeren.

Vader, ziet U al deze zielen.

Ik herstel voor alles:

- hun gedachten,

- hun woorden,

- hun werken en

- hun nalatigheden

met Mijn Bloed en Mijn Dood!”