

**10de uur – van 2u tot 3u
Jezus verschijnt voor Annas.**

(...) Annas ondervraagt U over uw Leer en uw leerlingen.
En U, Jezus, om de Glorie van de Vader te verdedigen,
U antwoordt met een klinkende en waardige stem:

"Ik heb in het openbaar gesproken, en iedereen die hier is heeft Mij gehoord!"

Allen beven bij deze Woorden.
Vol haat komt een dienaar naar U toe.
Met een ijzeren handschoen slaat hij U zo hard dat U wankelt en uw zacht Gelaat verminkt wordt.

(...) Uw vijanden barsten uit in satanisch gelach. Zij fluiten en klappen in hun handen.
Zij applaudisseren bij deze onrechtvaardige daad.
Intussen hebt U, wankelend, niemand om op te steunen.

Mijn Jezus,
ik omhels U en maak van mijn wezen een muur van bescherming voor U.
Laat mij uit liefde voor U, elke pijn samen met U verdragen.

In deze wrede behandeling voel ik met U mee.

En samen met U herstel ik:
de zwakheid

- van zovele zielen die gemakkelijk ontmoedigd zijn,
- van hen die bang zijn de waarheid te spreken,
- van hen die geen respect hebben voor priesters,
- van hen die zich uiten in gefluister.

Mijn geslagen Jezus, Annas stuurt U naar Kajafas.

Uw vijanden doen U op deze weg van een trap vallen. (...)

U, mijn Liefde, herstelt door deze val de fouten van hen
- die gebruik maken van de duisternis van de nacht
om misdaden te begaan. (...)