

24ste uur – van 16u tot 17 u - De begrafenis van Jezus.

De Verlatenheid van de heilige Maagd Maria.

**"De zielen hebben mij te veel gekost. Zij hebben mij het leven van een Zoon – God gekost. En ik, als medeverlosseres en Moeder, ik bind ze aan u, o Kruis. "**

Het lijkt alsof je samen met Jezus gestorven bent.

Maar ik hoor je stem, bevend en gebroken door het snikken. Je zegt:

***"Zoon, o Geliefde Zoon, dit is de laatste troost die mijn pijnen verzacht  
- mezelf verspreiden over de Wonden van uw heiligste Mensheid,  
- hen aanbidden, hen kussen.***

***Nu wordt dit mij ook ontnomen. Gods Wil heeft het zo beslist.***

***En ik, ik leg er mij bij neer.***

***Maar weet, o Zoon, dat zelfs indien ik dit wil, ik het niet kan.***

***Reeds bij de gedachte om het te doen,***

***- heb ik geen kracht meer en vloeit het leven uit mij weg.***

***Alsjeblief, o Zoon, laat mij mezelf volledig in U begraven en laat mij uw Leven in mij opnemen, met al uw Pijnen, uw Eerherstel en alles wat U bent.***

***Dit zal mij de kracht geven om deze bittere scheiding mogelijk te maken.***

***Ah! enkel een uitwisseling van Leven tussen U en mij kan mij kracht geven om dit offer te volbrengen en van U weg te gaan!"***

Treurende Mama, ik zie dat je de heilige Oren van Jezus kust.

Je roept Hem en je zegt tot Hem:

***"Mijn zoon, is het mogelijk dat je mij niet meer hoort?***

***Telkens ik je blij riep, kwam je steeds onmiddellijk.***

***Nu huil ik, ik roep Je, en Je hoort me niet?***

***Ah! vurige liefde is een wrede tiran. Jij was voor mij meer dan mijn eigen leven.***

***En nu, hoe kan ik zoveel pijn overleven?***

***O Zoon, ik laat mijn gehoor achter in het uwe en ik neem voor mezelf alles wat je heilige Oren geleden hebben. Enkel uw Pijnen en Lijden kunnen mij opnieuw tot leven brengen."***

Intussen zijn de pijn en de beklemming in je Hart zo groot dat je stem wegvalt en je roerloos blijft. (...)

