

## Feest van Sint-Jozef

Ik heb Jozef gekozen als voogd, medewerker en bewaker  
van de Soevereine Koningin en van Mijzelf

BvdH 19 - 15 Juni 1926

## Het eerste uur van lijden.

Het Kind Jezus wordt onderworpen aan de wrede besnijdenis.

De Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil –Aanh. 1

(...)

Nauwelijks acht dagen waren verstreken sinds de geboorte van het Goddelijke Kind. Alles was vreugde en geluk voor ons.

De schepping had zijn feestelijke sfeer behouden sinds de geboorte van de Baby Schepper. Maar de vervulling van onze plicht onderbrak onze vreugde.

In die tijd was er een wet die voorschreef dat alle eerstgeborenen besneden moesten worden. Mijn moederhart bloedde vanwege de pijn om mijn lieve Zoon, mijn Leven, mijn Schepper, dit wrede lijden te moeten laten ondergaan.

Oh, wat had ik liever in zijn plaats geleden!

Maar de Opperste Wil had het anders beslist.

In akkoord met Sint-Jozef, moest ik overgaan tot de heldendaad om de baby God te laten besnijden.

Mijn dochter, je kan niet beseffen hoeveel dit mij gekost heeft.

Bij de pijnlijke snede, voelde ik mijn hart verscheurd worden.

**En ik weende. Sint-Jozef weende ook.**

En mijn lieve Baby weende hevig.

Bevend van pijn keek Hij naar mij en zocht hulp.

Wat een pijnlijk uur hebben wij alle drie doorgebracht! (...)