

Dag 9 – Noveen tot Sint-Jozef
Boek van de Hemel 20– 25 december 1926

Mijn goede vader Sint-Jozef, trad op als vader voor Mij.
En Ik voelde alle vreugde die hij voelde door mijn Aanwezigheid.

(...) Daarna dacht ik aan de ongelukkige omstandigheden van de grot waarin het kindje Jezus geboren was. Hij was immers blootgesteld aan de wind en aan de koude, zozeer dat hij soms vervroren, zonder gevoel leek. In plaats van mensen, hielden dieren Hem gezelschap.

Dus ik dacht: "Welke gevangenis was ongelukkiger en droeviger
- de gevangenis van de nacht van zijn Lijden, of de grot van Bethlehem?" (...)

De lieve Baby **Jezus voegde eraan toe:**

"Mijn dochter, de droefheid van de gevangenis van mijn Passie kan niet vergeleken worden met de moeilijkheden in de grot van Bethlehem.

In de grot had Ik mijn Mama dicht bij Mij, lichaam en ziel.

Zij was bij Mij! Ik genoot alle vreugden van mijn dierbare Mama.

En zij bezat alle vreugden van haar Zoon, die ons paradijs vormden.

De vreugden van een moeder die haar kind bezit zijn groot.
De vreugden van het bezitten van een moeder zijn nog groter.
Ik vond alles in haar, en zij vond alles in Mij.

En dan was er ***nog mijn goede vader Sint-Jozef, die optrad als vader voor Mij.***
En Ik voelde alle vreugde die hij voelde door mijn Aanwezigheid.

Dit is in tegenstelling tot mijn Passie.

Al onze vreugden werden onderbroken omdat wij plaats moesten maken voor lijden.

En tussen Moeder en Zoon, voelden wij het grote verdriet van de naderende scheiding, althans gevoelsmatig, die zou plaatsvinden met mijn dood.

In de grot herkenden de dieren Mij. Zij vereerden Mij en trachtten om Mij te verwarmen met hun adem.

In de gevangenis herkenden zelfs de mensen Mij niet. En om Mij te beledigen, bedekten zij Mij met spuwsel en smaad.

Er is dus geen enkele vergelijking tussen de twee. 18 maart 2021 -Mijn kind, hoeveel kosten zielen Mij - De Passie - Uur 18c