

**Dag 8 – Noveen tot Sint-Jozef**  
**Boek van de Hemel 17– 24 december 1924**

**Bij de incarnatie gaf Ik Mijzelf over in de handen van de schepselen.**  
**Bij mijn Geboorte gaf Ik aan Sint-Jozef de gave van mijn Leven.**

„Mijn dochter,

***de daad van mijn Geboorte was de meest plechtige van geheel de Schepping.***

De hemel en de aarde vielen in een diepe aanbidding bij de aanblik van mijn kleine Mensheid waarin mijn Godheid aanwezig was, alsof zij erdoor ommuurd was.

***Er was een daad van stilte, diepe aanbidding en gebed.***

***Mijn Mama bad als in extase vóór dit grote Wonder dat uit haar voortgekomen was.***  
***Ook Sint-Jozef en de engelen baden.***

***Geheel de schepping*** voelde de grootsheid van mijn scheppende Kracht  
– die hen liefdevol vernieuwd had. (...)

Mijn incarnatie was niets anders dan Mij overgeven in de handen van de schepselen.  
Ik heb Mij overgegeven in de handen van mijn lieve Moeder.  
Bij mijn geboorte heb Ik aan Sint-Jozef de gave van mijn Leven gegeven.

Mijn Werken zijn eeuwig. De Godheid, het Woord van God, neergedaald uit de Hemel, zal nooit de aarde verlaten. Hij wil zich zonder ophouden geven aan alle schepselen.

Gedurende geheel mijn leven heb Ik Mijzelf ongesluierd gegeven.

***Een paar uur voor Ik stierf, heb Ik het grote wonder van de Eucharistie ingesteld***  
zodat zij die dit het wensen de grote gave van mijn Leven kunnen ontvangen.

Ik maakte me geen zorgen over de beledigingen die Mij zouden aangedaan worden, noch over hen die zouden weigeren Mij te ontvangen.

***Ik zei bij Mijzelf:***

***"Ik heb Mijzelf gegeven, Ik zal Mij nooit terugnemen.***  
***Laat hen doen wat ze willen, Ik zal altijd beschikbaar zijn voor hen!"***