

Dag 6 – Noveen tot de heilige Jozef

**Jezus en de heilige Jozef spreken tot de biechtvader van Luisa:
"Ga aan het werk, de Heer is bereid om je de genade te geven waar je om vraagt."**

Het Boek van de Hemel Deel 5 - 19 maart 1903 - Luisa Piccarreta

Deze ochtend zag ik mijn biechtvader erg vernederd.

De gezegende Jezus en St.-Jozef waren bij hem. En zij zeiden tot hem:

"Ga aan het werk, de Heer is bereid om je de genade te geven waar je om vraagt."

Vervolgens zag ik mijn geliefde Jezus lijden zoals tijdens Zijn Passie en zei ik tot Hem:

"Heer, bent U niet moe van zoveel lijden te dragen?"

Jezus antwoordde mij:

"Neen. Het ene lijden wakkert alleen mijn Hart aan om een volgend te aanvaarden.

Dit is de weg van het Goddelijke Lijden: Lijden en handelen zonder zich te bekommeren om iets anders dan de vruchten die eruit voortkomen.

In mijn Wonden en in mijn Bloed, zie Ik volkeren gered worden en schepselen Genade ontvangen. In plaats van vermoeidheid te voelen, voelt mijn Hart eerder vreugde en een brandend verlangen om meer te lijden.

Dit moet zo zijn voor elke ziel. Haar lijden moet een deel zijn van mijn eigen Lijden.

De ziel moet niet kijken naar wat zij doet, maar naar de Glorie die aan God gegeven wordt en naar de vruchten die voortvloeien uit haar lijden en daden."

Jezus en St. Jozef stellen de biechtvader gerust in zijn moeilijkheden.

Het Boek van de Hemel - Deel 5 - 20 maart 1903 - Luisa Piccarreta

Ik was uit mijn lichaam en zag mijn biechtvader in grote moeilijkheden in verband met de genade die hij verlangde.

De gezegende Jezus en de heilige Jozef zeiden nogmaals tot hem:

"Als je aan het werk gaat, zullen al je moeilijkheden verdwijnen.

Ze zullen van je afvallen als de schubben van een vis."