

Uur 17 - van 9 tot 10 uur - 1. Jezus wordt met doornen gekroond.

(...) U bent aan het einde van uw krachten en U valt opnieuw neer in uw Bloed.

De beulen zijn geïrriteerd en schoppen en duwen U voort naar de plaats waar zij U met doornen zullen kronen.

U lijkt mij te zeggen:

"Mijn kind, heb moed. Verlies niets van wat Ik lijd, wees aandachtig heb aandacht voor mijn Onderrichtingen. Ik moet de mens volledig vernieuwen.

Zijn fouten hebben hem zijn kroon ontnomen en hem gekroond met smaad en verwarring, zodat hij niet voor mijn Majesteit kan verschijnen.

Zijn fouten hebben hem onteerd, waardoor hij elk recht op eer en glorie verloren heeft.

Daarom wil Ik met doornen gekroond worden. Ik wil

- de kroon terug op het hoofd van de mens zetten

- hem alle rechten op enige eer en glorie terug geven.

Mijn doornen

- zullen voor mijn Vader hun fouten herstellen en als vrijspraak dienen voor de vele zonden in de gedachten, vooral voor de zonden van hoogmoed,

- zullen voor elke geschapen geest

stralen van licht zijn en smeekbeden, opdat zij Mij niet langer beledigen.

Verenig je daarom met Mij. Bid en breng samen met Mij eerherstel." (...)

Hoe mooi is het bij Jezus te zijn, zelfs in het midden van duizend kwellingen!

En Jezus zegt tot mij:

"Mijn dochter, deze doornen zeggen dat Ik Koning wil worden van elk hart.

Aan Mij behoort elke heerschappij. Neem deze doornen en

- prik ermee in je hart,

- verwijder alles wat niet van Mij is en

- laat een doorn in je hart achter

als zegel dat Ik uw Koning ben en om te verhinderen dat er iets anders binnenkomt.

Ga dan rond in alle harten en prik hen. Verwijder uit hen alle rook van trots en alle bederf dat zij bevatten, en maak mij Koning van hen allen." (...)

Geduldige Jezus, U kan mij nauwelijks doorheen de doornen aankijken.

En U lijkt mij te zeggen:

"Mijn dochter, kom in mijn vastgebonden armen.

Leg je hoofd op mijn borst en je zal intensere en bitterder pijnen zien.

*Want wat je aan de buitenkant van mijn Mensheid ziet,
is niets anders dan een glimp van mijn innerlijke pijnen.*

Luister naar mijn Hartkloppingen. Je zal voelen dat Ik het onrecht herstel

- van hen die bevelen geven,*
- van de onderdrukking van de armen,*
- van de onschuldigen die in de positie van de schuldigen worden geplaatst,*
- van de hoogmoed van hen die, om hun waardigheid, hun ambten, hun rijkdommen te handhaven, er niet voor terugdeinzen om welke wet ook te overtreden en hun naasten te schaden, en hun ogen sluiten voor het Licht van de Waarheid.*

Met deze doornen wil Ik de geest van trots van hun heerschappij verbrijzelen.

Door middel van de gaten die zij in mijn Hoofd maken, wil Ik Mij een weg banen in hun geest, om in hen alles opnieuw te ordenen naar het Licht van de Waarheid.

*Door aldus vernederd voor deze onrechtvaardige rechter te staan, wil Ik iedereen laten inzien **dat de ware deugd deze is die de mens over zichzelf doet heersen.***

En Ik onderricht aan degenen die bevelen geven

- dat deze deugd verenigd met de juiste kennis de enige is die iemand geschikt maakt om anderen te besturen en te leiden.*
- dat waardigheden zonder de deugd, gevaarlijk zijn en te betreuren.*

Mijn dochter, volg Mij in mijn eerherstel en heb aandacht) voor al mijn Pijnen.” (...)