

Dag 5 – Noveen tot de Heilige Jozef
Het Boek van de Hemel 20 – 6 januari 1927 – Luisa Piccarreta

Voor het grote wonder van mijn Incarnatie heb Ik een nederige en arme Maagd gekozen. En als voogd, die voor Mij handelde als een vader, koos Ik een maagdelijke man, Sint - Jozef.

(...) Ik dacht aan de **heilige wijzen die het kleine Kind Jezus** bezochten in de grot van Bethlehem. Mijn altijd liefdevolle **Jezus zei tot mij:**

“Mijn dochter, zie de orde van mijn goddelijke Voorzienigheid:

Voor het grote wonder van mijn Incarnatie koos Ik

- een nederige en arme Maagd, en

- als voogd, die handelde als een vader voor Mij, koos Ik een maagdelijke man, Sint-Jozef, zo arm dat hij moest werken om ons gezin te onderhouden.

Je ziet dat **in de grootste werken**

- en er is geen groter mysterie dan dat van mijn Incarnatie -

kiezen Wij altijd mensen die geen aandacht trekken.

Want de waardigheden, de scepters en de rijkdommen zijn altijd rook.

- die de mens verblinden en

- die hem beletten de hemelse mysteries binnen te gaan om de eerste daad van God te ontvangen en God Zelf.

Maar om **de komst van Mij, het Woord van God op aarde te openbaren** aan de volkeren,

- wilde Ik **de koninklijke autoriteit van geleerde mannen en wetenschappers**

opdat zij door hun gezag, het nieuws dat God werd geboren

- zouden verspreiden en zelf vrijwillig aan de volkeren meedelen.

De ster kon door iedereen gezien worden maar slechts drie personen hebben haar opgemerkt en zijn haar gevolgd. Dit betekent dat zij de enigen waren

- die een rijk op zichzelf hadden en

- die in zichzelf plaats gemaakt hadden om via de ster de echo van mijn oproep te ontvangen.

En zij maakten zich geen zorgen over offers, geroddel en spot omdat zij op weg gingen naar een onbekende plaats. En zij moesten wel degelijk veel kritiek horen.

Ze zijn de ster gevolgd, samen met mijn oproep die meer dan een sprekende ster

- in hen weerklonk, hen verlichtte, hen aantrok en hen sprak over Hem die zij zouden bezoeken. En dronken van vreugde volgden zij de ster.

Je ziet dus dat **om de grote gave van de Incarnatie te verlenen,**

een Maagd nodig was die haar menselijke wil nooit leven gaf.

- die meer van de hemel was dan van de aarde,

evenals een voortdurend mirakel dat haar geschikt maakte voor dit grote Wonder.

Wij hadden dus geen uiterlijke dingen nodig, noch menselijke schijn die de aandacht van de mensen kon trekken.” (...)