

15de uur – van 7u tot 8u

Jezus verschijnt voor Pilatus. Pilatus stuurt Hem naar Herodes.

(...) Maar terwijl U werkt voor hun redding, beginnen zij U voor Pilatus te beschuldigen en spuwen al het vergif uit dat zij tegen U hebben. Pilatus, die zich niet tevreden toont met de beschuldigingen die zij tegen U uiten, roept U terzijde en onderzoekt U alleen.

Hij vraagt U: "Ben Jij de Koning der Joden?"

En U, mijn ware Koning Jezus, U antwoordt: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien het van deze wereld was, zouden duizenden legioenen engelen Mij verdedigen."

En Pilatus, getroffen door de oprechtheid en waardigheid van Uw Woorden, zegt verbaasd tot U: "Hoe, ben Jij Koning?"

En U: "U zegt het. Ik ben Koning, en Ik ben in de wereld gekomen om de Waarheid te onderrichten." Pilatus vraagt U wat het is, de Waarheid, maar hij wacht niet op het antwoord. Overtuigd van Uw onschuld, gaat hij het terras op en hij zegt: "Ik vind geen enkele fout in deze man."

De slechte Joden beschuldigden U van vele andere dingen. U zwijgt en U verdedigt zich niet. Op die manier herstelt U de zwakheden van rechters als zij geconfronteerd worden met hoogmoedigen en hun onrechtvaardigheden, en U bidt voor de onschuldigen, verdrukten en verlatenen. Pilatus ziet de woede van uw vijanden en stuurt U naar Herodes om van U verlost te zijn (...)

Mijn Goddelijke Koning, ik wil Uw gebeden en eerherstel herhalen, en U vergezellen tot bij Herodes. Ik zie dat de vijanden woedend zijn en U willen verslinden. Zij begeleiden U met beledigingen, spot en hoon. Zo brengen zij U bij Herodes. Deze is opgewonden en stelt U vele vragen. **U antwoordt hem niet. U kijkt hem zelfs niet aan.**

Herodes ergert zich omdat zijn nieuwsgierigheid niet bevredigd is. Hij voelt zich vernederd door uw lang zwijgen en verkondigt aan allen dat U gek en waanzinnig bent.

Hij beveelt U als zodanig te behandelen. Om U te bespotten laat hij U een wit gewaad aantrekken. En hij levert U over aan de soldaten om U zo erg mogelijk te mishandelen. Mijn onschuldige Jezus, niemand beschuldigt U, enkel de Joden. Hun schijnheilige godsdienstigheid verdient het niet, dat het Licht van de waarheid in hun geest schijnt.

Mijn Jezus, oneindige Wijsheid, wat kost het U om krankzinnig verklaard te zijn! De soldaten mishandelen U. Zij gooien U op de grond. Zij vertrappen U, spuwen op U, belasteren U, slaan U met stokken. Er vallen zoveel klappen dat U bijna sterft.

Er zijn zoveel pijnen, zoveel gruweldaden, zoveel vernederingen, dat de engelen wenen en hun gezicht met hun vleugels bedekken, opdat zij die niet zouden zien.(...)

U bidt en herstelt voor de ambities van de koningen en regeerders die de ondergang bewerken van hun volk, - voor de vele slachtpartijen die zij aanrichten, - voor het bloed dat zij vergieten volgens hun grillen,- voor alle zonden van nieuwsgierigheid en de fouten begaan in de rechtbanken, paleizen en het leger.