

Noveen tot St.-Jozef - Dag 1
De Goddelijke Wil regeerde in het huis te Nazareth.

BvdH 24 - 7 juli 1928

Ik zei tot mezelf: «Mijn welbeminde Jezus bezat gedurende zijn verborgen Leven zeker en vast het Koninkrijk van Zijn Wil.

De soevereine Dame bezat Zijn Fiat en Hijzelf was de Goddelijke Wil.

Sint-Jozef, te midden van deze zeeën van het Licht – hoe kon hij zich niet laten overheersen door deze zeer Heilige Wil?»

Mijn grote Schat, Jezus, zuchtte triestig en ***Hij zei me inwendig***:

Mijn dochter, het is waar dat de Goddelijke Wil regeerde in het huis in Nazareth, op de aarde, zoals Hij regeert in de Hemel.

Mijn hemelse Mama en Ikzelf kenden geen andere Wil.

Sint-Jozef leefde in de uitstralingen van onze Wil.

Maar Ik was als een Koning zonder zijn volk, geïsoleerd, zonder dienaren, zonder leger. Mijn moeder was als een Koningin zonder kinderen.

Zij was immers niet omringd door kinderen die haar waardig waren.

Zij kon aan niemand haar kroon als Koningin toevertrouwen. En er waren geen nakomelingen van haar nobele kinderen, die koningen en koninginnen konden zijn.

Ik was verdrietig om een Koning te zijn zonder volk.

Als zij die om mij heen waren een volk kunnen genoemd worden,

- dan was het een ziek volk: blind, stom, doof, kreupel, bedekt met andere wonden,

- dan was het een volk dat Mij 'oneer' bracht – en niet de 'eer'.

Bovendien kende dat volk Mij niet eens en wilde het Mij ook niet kennen.

Ik was dus alleen Koning voor Mezelf. Mijn Mama was een Koningin zonder de uitgebreide familie van haar koninklijke nakomelingen.

Om te kunnen zeggen dat Ik Mijn Koninkrijk had en het kon regeren, moest Ik ministers hebben. ***Ik had Sint-Jozef als Eerste Minister.***

Maar één minister alleen volstaat niet voor een ministerie.

Ik had een groot leger nodig,

- klaar om te vechten,

- om de rechten van het Koninkrijk van mijn Goddelijke Wil te verdedigen

en een getrouw volk, dat geen andere wet had dan de wet van mijn Wil.

Dat was niet het geval, Mijn dochter. Daarom kan Ik niet zeggen dat, toen Ik naar de wereld kwam, Ik over het Koninkrijk van Mijn Goddelijke Wil beschikte.

Ons Koninkrijk was alleen voor Ons. Want de orde van de Schepping en het Koningschap van de mens waren nog niet hersteld.

Maar omdat Mijn hemelse Moeder en Ik ondertussen toch volledig in de Goddelijke Wil leefden, werd het zaad gezaaid en de gist gevormd, zodat ons Koninkrijk op aarde kon ontstaan en groeien.

Daarom werden alle voorbereidingen getroffen, al de genaden gevraagd, al het lijden verdragen opdat het Koninkrijk van Mijn Fiat zou kunnen regeren op aarde.

Daarom kan Nazareth de plaats genoemd worden van het terugroepen van het Koninkrijk van Onze Wil.

“Ik had Sint Jozef als Eerste Minister.”

SG- De Goddelijke Wil