

Het 'Ik hou van je' van een God zijn de beloning van degenen
die 'ik hou van U' zeggen tegen Jezus.

Ik mediteerde over de momenten waarop de Koningin-Moeder melk gaf aan de baby Jezus.
Ik dacht bij mezelf, "Wat gebeurde er toen tussen de heiligste Mama en de kleine Jezus?"

Op dat moment voelde ik Jezus in mij bewegen en ik hoorde **Hem tegen mij zeggen:**

"Mijn dochter, toen Ik de melk uit de borst van mijn allerliefste mama zoog,
- zoog Ik tegelijkertijd de Liefde van haar Hart.
Het was veel meer het laatste dan het eerste dat Ik zoog.

Het was alsof zij tegen Mij zei: "**Ik hou van je, ik hou van je, oh Zoon !**
Ik antwoordde haar: "**Ik hou van je, ik hou van je, o Mama.**"

En Ik was niet alleen. Op mijn "Ik hou van je", zegden
de Vader, de Heilige Geest, en ook de gehele schepping :
- de engelen, de heiligen, de sterren, de zon, de waterdruppels,
- de planten, de bloemen, de zandkorrels, alle elementen...
samen met Mij:

***"Wij houden van u, Wij houden van u, o Moeder van onze God,
in de Liefde van onze Schepper."***

Mijn Moeder werd er helemaal mee overspoeld.

Er was geen enkel plekje waar zij Mij niet hoorde zeggen dat Ik van haar hield.

Haar Liefde was in alles, bijna alleen, en steeds herhaald: "Ik hou van je, ik hou van je!"

Maar zij kon Mij niet evenaren.

Omdat de liefde van het schepsel zijn grenzen heeft, zijn tijd.

Terwijl mijn Liefde ongeschapen is, eindeloos, eeuwig.

Hetzelfde gebeurt met elke ziel als zij tegen Mij zegt:

"Ik hou van U!" Dan zeg Ik ook tegen haar "***Ik hou van jou.***"

En de gehele schepping sluit zich bij Mij aan in het liefhebben van die ziel met mijn Liefde.

Oh, indien alle mensen zouden begrijpen wat voor Goeds en Eervols naar hen toekomt
enkel door te zeggen "***ik hou van U!***"

Dat is genoeg voor een God om hen te eren door te antwoorden:

"Ik hou ook van jou!"