

De Zuiverheid van intentie.

"Mijn persoon is als door een gewaad omgeven door de daden van zielen.
Hoe zuiverder hun bedoelingen en hoe intenser hun liefde,
- hoe meer eer zij Mij geven.

Ikzelf geef hen steeds meer glorie, zo veel zelfs dat op de Dag van het Oordeel,
Ik hen aan de gehele wereld zal bekend maken .
Dan zal gekende zijn hoezeer zij mij hebben geëerd en hoezeer Ik hen eer. "

Met een droevige blik, **voegde Hij eraan toe:** "Mijn dochter,
wat zal er gebeuren met de zielen die zoveel daden hebben verricht, zelfs goede,
- zonder zuivere intentie,
- uit gewoonte of egoïsme?

Wat een schaamte zullen zij voelen op de Dag van het Oordeel als zij deze daden zien,
- die op zich goed zijn, maar die bezoedeld zijn door hun onvolmaakte bedoelingen.

In plaats van hen eer te geven,
- zal het een bron van schaamte zijn voor hen en voor vele anderen.

In feite is het niet de grootsheid van de daden die telt voor Mij
maar de bedoeling waarmee ze gedaan worden. "

Jezus bleef een tijdje stil terwijl ik nadacht over de woorden die dat Hij mij gezegd had
- over zuiverheid van intentie en ook
- deze over het "goed doen",
De mensen moeten sterven aan zichzelf en één worden met de Heer.

Jezus voegde eraan toe: "Het is inderdaad zo: mijn Hart is oneindig groot.
Maar de deur om binnen te komen is erg smal.

Niemand kan de leegte van mijn Hart komen opvullen,
- behalve zielen die onthecht en eenvoudig zijn.

Omdat de deur smal is, verhindert
- de kleinste belemmering
- een schaduw van een gehechtheid,
- een bedoeling die niet juist is,
- een daad die niet bedoeld is om Mij plezier te doen
hen om er vreugde in te vinden.

De liefde tot de naaste dringt diep door in mijn Hart.
Maar, eerst,
- moet zij zo verenigd zijn met mijn eigen Liefde dat zij één is met mijn Liefde, en
- mag haar liefde niet te onderscheiden zijn van de Mijne.

Ik kan de liefde tot de naaste niet als de Mijne beschouwen...
tenzij zij wordt omgevormd in mijn eigen Liefde. "