

**"Houd geen rekening met de lof en het misprijzen van de mensen."**

Vandaag dacht ik na over de schade die onze ziel kan oplopen van de lof die andere mensen ons geven.

Ik paste dit toe op mezelf en wou zien  
- of er gevoeligheid voor menselijke lof in mij was.  
Toen kwam Jezus dicht bij mij en ***Hij zei mij:***

"Wanneer een hart vol zelfkennis is,  
- zijn de lofprijzingen van de mensen als golven van de zee die omhoogrijzen en overstromen,  
- maar nooit hun grens overschrijden.

Op dezelfde manier zijn de menselijke lofprijzingen  
- geschreeuw en gegil.  
Zij klimmen omhoog en zij komen zelfs dicht bij het hart.

Maar als het hart gevuld is en goed omgeven  
- door de sterke muren van de zelfkennis,  
zijn zij niet in staat om een plaats te vinden voor zichzelf.  
En zij trekken zich terug, zonder schade aan de ziel toe te brengen.

Dus, hiervoor moet je oppassen:  
***Houd geen rekening met de lof en het misprijzen van mensen."***