

**Alles wat Jezus deed en leed, is steeds werkzaam , en dient als een steun
waarop de zielen kunnen steunen om niet in zonde te vallen en gered te worden.**

Ik was in mijn gewone toestand. Jezus kwam maar eventjes.
Hij was zo moe en zo uitgeput dat Hijzelf mij vroeg om zijn Wonden te kussen en zijn Bloed af te vegen dat uit elk deeltje van Zijn allerheiligste Mensheid vloeide.

Nadat ik al Zijn ledematen verzorgd had en aanbidding en eerherstel gebracht had, was mijn lieve Jezus verfrist. Hij leunde op mij en zei:

"Mijn dochter,
*mijn Lijden, mijn Wonden, mijn Bloed, alles wat Ik deed en leed,
zijn voortdurend werkzaam in het midden van de zielen.*
Het is alsof Ik op ditzelfde moment werk en lijd.

Zij dienen als steunpunten voor Mijzelf waarop Ik kan steunen,
en als steun waarop de zielen kunnen steunen
- om niet in zonde te vallen, en gered te worden.

Tijdens deze tijden van plagen,
- ben Ik als iemand die in de lucht leeft, zonder aarde onder Mij.
onder een regen van slagen :
- Gerechtigheid slaat Mij uit de Hemel,
- de schepselen slaan Mij vanop de aarde, door de zonde.

Hoe meer de ziel rondom Mij blijft,
- mijn Wonden kust, Mij herstelt, mijn Bloed offert
- in één woord, zelf opnieuw doet wat Ik heb gedaan in de loop van Mijn Leven en Lijden
hoe groter de steun is die zij vormt, zodat Ik daarop kan steunen en niet val,
en hoe groter de cirkel wordt
- waarin de zielen steun vinden om niet in zonde te vallen en gered te worden.

Word niet moe, mijn dochter,
- om rond Mij te zijn, en
- om steeds opnieuw mijn Wonden te herstellen en eren .

Ikzelf zal je de gedachten, de genegenheden, de woorden ingeven,
zodat je rondom Mij kan blijven.

Wees Mij trouw - de tijden zijn kort.
De Gerechtigheid wil haar woede laten losbarsten en de schepselen dagen Haar uit.

Het is noodzakelijk dat deze steunpunten zich meer vermenigvuldigen.

Daarom, werk steeds verder.

Alles wat Jezus deed en leed is steeds in actie en dient als een steun voor de zielen om zichzelf te redden.

(1) Terwijl ik in mijn gewone toestand voortging, kwam Jezus nauwelijks en was zo moe en uitgeput, dat Hij zelf mij riep om Zijn wonden te kussen en het bloed weg te vegen dat uit alle delen van Zijn Allerheiligste Menselijkheid vloeide.

Daarom zei mijn lieve Jezus, nadat hij al zijn ledematen had doorgenomen en verschillende eerbetuigingen en herstelbetuigingen had gedaan, verfrist en op mij leunend, tot mij:

(2) "Mijn dochter, mijn Lijden, mijn wonden, mijn bloed, alles wat ik gedaan heb om te lijden, zijn in het midden van de zielen in voortdurende handeling,

alsof ik toen werkte en leed, en dienen mij als stutten om op te leunen, en als stutten om op de zielen te leunen om niet in schuld te vallen en zichzelf te redden. Nu, in deze tijden van plagen, ben ik als iemand die in de lucht leeft, die de grond onder zich mist, en te midden van voortdurende schokken slaat de Gerechtigheid mij vanuit de Hemel, de schepselen met schuld vanuit de aarde. Nu, hoe meer de ziel om me heen zit.

mijn wonden te kussen, mij te genezen, mijn bloed aan te bieden, in één woord, haar te doen

Welnu, hoe meer de ziel om Mij heen blijft staan door Mijn wonden te kussen, door Mij te herstellen, door Mijn bloed op te offeren, in één woord, door opnieuw te doen wat Ik deed in de loop van Mijn Leven en Lijden, hoe meer zij andere stutten vormt om op Mij te kunnen leunen en Mij niet te laten vallen, en hoe meer de cirkel zich verbreedt, waarin de zielen steun vinden om niet in zonde te vallen en zichzelf te redden. Word niet moe, Mijn dochter, om Mij heen te zijn en te herhalen, en terug te keren om te herhalen, om over Mijn wonden heen te gaan; Ikzelf zal je de gedachten geven, de genegenheden, de woorden, om je ruimte te geven om om Mij heen te zijn. Wees Mij getrouw, de tijden zijn kort, Justitie wil haar woede verklaren, schepselen irriteren haar, rekwisieten moeten vermenigvuldigd worden, dus mis het werk niet.