

**De Goddelijke Wil is voor de ziel  
wat de hemel en de zon zijn voor het lichaam.**

(...)Terwijl ik zo aan het denken en aan het bidden was, werd ik omgeven door een zeer zuiver Licht. En de Goddelijke Wil, toonde mij Jezus en zei mij:

"Mijn dochter, de ziel zonder mijn Wil is zoals de aarde zou geweest zijn zonder hemelen sterren, zon en maan.

De aarde op zichzelf heeft niets anders dan afgronden, steile hoogten, wateren en duisternis.

Als de aarde geen hemel had daarboven, die de mens de weg wijst,  
- zodat hij de verschillende gevaren kan onderkennen die de aarde bevat,  
zou de mens blootgesteld zijn aan vallen, verdrinken, enz.

Maar er is een hemel daarboven, en vooral een zon,  
die tot de mens in een stomme taal zegt :

*"Zie, ik heb geen ogen, handen noch voeten, toch ben ik*

- het licht van je ogen,
- de beweging van je handen, en
- de stap van je voeten.

En wanneer ik andere gebieden moet verlichten,

- laat ik u de fonkeling van de sterren en het maanlicht om mijn taak verder te zetten.

Welnu, zoals ik aan de mens een hemel gaf voor het welzijn van zijn natuur,  
- gaf ik aan zijn ziel, die nobeler is, de Hemel van mijn Wil.

De ziel bevat ook afgronden, hoogten en kloven. Dit zijn de

- passies, deugden,
- neigingen, en andere dingen.

Als de ziel zich verwijdert van onder de Hemel van mijn Wil,

- valt ze van de ene zonde in de andere,
- verdrinken de passies haar en
- veranderen de hoogten van de deugden in afgronden.

Daarom,

- net zoals op aarde alles wanordelijk en onvruchtbaar zou zijn zonder een hemel,
- is de ziel zonder mijn Wil in wanorde en onvruchtbaar.