

Jezus vindt een ware wederliefde in de ziel die leeft in zijn Wil

Luisa: Jezus liet zich zien in mijn binnenste.

De sacramentele sluier vormde een spiegel waarin Hij levend en echt was.

Jezus zei tegen mij:

"Mijn dochter, deze spiegel is gevormd door de gedaante van het brood die Mij gevangen houden in de hostie.

Ik vorm mijn Leven in de Hostie, maar de Hostie geeft mij niets:

- geen genegenheid, geen hartslag, niet het kleinste "ik hou van U. "
Hij is als dood voor Mij.

Ik blijf alleen, zonder een beetje wederliefde.

Bijgevolg is mijn Liefde ongeduldig

- om naar buiten te komen, om deze spiegel te breken
- om af te dalen in de harten

om daar de wederliefde te vinden die de Hostie niet kent en Mij niet kan geven.

Maar weet je waar Ik een echte wederliefde vind? In de ziel die leeft in mijn Wil.

Als Ik in haar neerdaal, op dat moment zelf, breek Ik de sluier van de Hostie.

Ik weet immers dat meer edele sluiers, die Mij dierbaarder zijn, klaar staan

- om Mij in zich op te nemen
- om Mij niet te laten gaan uit dat hart,
dat Mij zal geven,
- niet alleen leven in zichzelf, maar leven voor Leven.

Ik ben daar niet alleen, maar met mijn meest trouwe metgezel.

Wij zijn twee harten die samen kloppen."

We zullen verenigd liefhebben, onze verlangens zullen één zijn.

Dus, Ik blijf in haar, en daar leef Ik mijn Leven,

- levend en echt, net zoals Ik doe in het Allerheiligste Sacrament.

Maar weet je wat deze sluiers zijn, die ik aantref in de ziel die in mijn Wil leeft?

Het zijn haar handelingen, gedaan in mijn Wil, die, meer dan sluiers, zich om Mij heen leggen en Mij gevangen houden,

- maar in een nobele en goddelijke gevangenis, niet een donkere,
omdat haar daden, gedaan in mijn Wil,
- meer dan de zon, haar verlichten en verwarmen.

O, hoe gelukkig voel Ik mij om mijn ware Leven in haar te vormen.

Omdat Ik Mij als in mijn Hemels Koninklijk Paleis voel.

Kijk naar Mij in je hart

- zie hoe gelukkig Ik ben, hoe Ik mij verheug en de zuiverste vreugden voel!" (...)